

# Årets rappeste five-a-side

Finder sted d. 17. december på Hedegården Skole.  
Mødetid: 11.30 Pris: 50 kroner Max: 35 deltagere  
Tilmelding: Liste i klubhus eller telefonisk til  
Jørgen Skårup 42366823

17. december

Sted: BUPL's hus i Hersegade kl. 18.30  
Tilmelding: Ronald, tlf. 42367530 senest  
d. 12. dec. Pris for mad 100 kr.

# STJERNE SKUDDET

BOLDKLUBBEN  
RØDE STJERNE  
ROSKILDE ★★★★★

Nr. 34 December 94

## SPRÆNGT AND





# Anfø'ren

Året 1994 (lige som stort set alle andre år) har vist sig at blive et afgørende og begivenhedsrigt år.

Norge har sagt nej til "Unionen" og BUPL har droppet de røde faner ved deres generalforsamling.

Mihail Kalasjnikov, den berømte konstruktor af Kalasjnikov'en er fyldt 75 år og nyder et fredeligt otium i den russiske republik Udmurtien. Han har fået adskillige fristende tilbud fra vestlige "våbenklubber", men har takket nej. For som han siger: "Jeg er et menneske med karakter, og jeg er glad for at være russer".

Politiet overvejer om de tør patruljere i Christiania og Brøndby er havnet i spidsen af Superligaen på bekostning af AaB.

I samme periode er Røde Stjerne blevet stadig mere internationalt orienteret.

I 1995 sender vi mindst 2 volleyhold til Grønland til Roskildes venskabsby Nanortalik.

Og så har vi nået myndighedsalderen. Røde Stjerne blev stiftet d. 6. august 1976, altså for 18 år siden, så nu er det på tide, at vi skifter regnskabsår, så det følger kalenderåret; således holdes der generalforsamling i januar, se indkaldelse andetsteds i bladet.

Julefrokosten bliver i år til en "sprængt and".

Fodboldafdelingen har ikke holdt sig til redaktionens kraftige opfordring til at arrangere julefrokost den 10. december, men skulle absolut lave det om til den 17. december. Volleyafdelingen har gjort som foreslået - og har for længe siden reserveret bowlingbaner til den 10., med spisning bagefter. Nu bliver det sådan, Røde Stjernes julefrokost er den 17. december, men volleyafdelingen bowler den 10. dec. med spisning bagefter. Nogle kommer måske så igen den 17. (Det var ikke klogt af fodboldafdelingen, det er i volleyafdelingen, damerne er!)

**STJERNE  
SKUDDET**

BOLDKLUBBEN  
RØDE STJERNE  
ROSKILDE \*\*\*\*\*

Klubblad for Røde Stjerne. Udkommer i 200 eksemplarer.  
Ansvarshav. Hans Dam Frandsen  
Indlæg til: S. Harazuk, Duebrodrevej 19  
4000 Roskilde  
Deadline for næste nr: 27.3.1995  
Tryk: Amtscentralen



Intet nyt er godt nyt!

Bestyrelsen burde måske overveje at afskaffe bestyrelsesmøder; det går jo ganske godt uden.

I skrivende stund kan det dog meddeles, at et bestyrelsesmøde vil blive afholdt i den nærmeste fremtid.

### Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling for Boldklubben Røde Stjerne.-

TIRSDAG DEN 24. JANUAR KL. 20.00  
I KLUBLOKALET

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

# KASKETTERNE



Formand	Ronald Karlsen	42 36 75 30
	Skolegade 17, Roskilde	
Kasserer	Jens-Peder Jensen	42 35 23 94
	Lammegade 64, Roskilde	
Fodbold	Tom Kristensen	42 36 91 61
Børnebold	Evald Nielsen	42 36 44 21
Volleyball	Per Nørgård	42 36 20 80
Blad	Hans Dam Frandsen	42 37 11 27
Suppleant	Eva Heiberg	42 37 23 35
Suppleant	Allen Sawitz	42 39 12 35

# Årets sangkonkurrence

Efter lang tids votering i dommerkomitéen, er vinderen af den udskrevne sangkonkurrence nu fundet. Juryen skriver i sin udtalelse blandt andet: "- et godt samfundskritisk indblik... - stor lyrisk indsigt... - bedre end Keld Heick... - rammer i plet... - nu er der olpause." Og som det sig hør og bør, bringes vinderforslaget igen her i Stjerneskudet. Forfatteren får sin præmie på 2 flasker god vin tilsendt.

## Melodi: Mon Sorte Rudolf kan danse.

Mon Røde Stjerne kan spille?  
Ja, det kan I tro at de kan.  
På heste og banjo til silde,  
med bolden der prøver hver mand.  
Men angrebet de kan ej spille,  
vort forsvar kan ej holde stand.  
Mon Røde Stjerne kan spille,  
ja, det kan I tro at de kan!

Mon Røde Stjerne kan vinde?  
Ja, det kan I tro at de kan.  
Hver mand sig kan score en kvinde.  
Med bolden, der prøver hver mand.  
Men angrebet scorer ej pinde,  
vort forsvar kan ej holde stand.  
Mon Røde Stjerne kan vinde,  
ja, det kan I tro at de kan!

Mon Røde Stjerne kan tabe?  
Ja, det kan I tro at de kan.  
De taber så tit, man må gabe.  
Skont vi kæmper hårdt alle mand.  
Men angrebet er bare flabet,  
vort forsvar kan ej holde stand.  
Mon Røde Stjerne kan tabe,  
ja, det kan I tro at de kan!!!

Nogle læsere vil måske råbe lidt op nu, idet der jo intet nævnes om volley i vinderbidraget. Det har den simple grund, at der ikke er indløbet forslag fra denne del af foreningens aktiviteter. Men som plaster på såret uddeles her en lille trøstepræmie på 3 flasker vin til følgende bidrag, som også er fra fodboldafdelingen. (Og iøvrigt fra samme forfatter...).

## Melodi: Fædrene land! Ved den bølgede strand.

Se dette hold! Røde Stjerne vi er.  
Vi har styrke, teknik, vi har sammenhold her.  
Vi har viljen fra startfløjtet lyder.  
Vi har spillet som alle de nyder.  
Selv når målene virker lidt fjerne,  
så er vi, så er vi Røde Stjerne!!!

Det skal lige nævnes at det åbenbart ikke er de store poetiske hoveder, der løber rundt i foreningen, idet de to ovenstående indlæg, er de eneste vi har modtaget til konkurrencen. Men hvis der findes et par huspoeter et eller andet sted, som sender en lille vise til redaktionen, så kan det være at vi uddele lidt småpræmier.....måske.  
Ellers, så øv jer på sangene - det er rene hits...

Kurt

# HUSK!!! -

Julearrangementet for børneafdelingen den 17. december om formiddagen.

Hvis du ikke har fået den blå seddel med de nærmeste oplysninger, så kontakt din træner

# Rejsebrev fra Bali & Kina

Fra Lise Ballegård, der sammen med familie er taget ud for at udforske det fjerne og eksotisk Østen, har vi modtaget nedenstående rejsebrev.

Efter at have pakket 2 rygsække - der naturligvis blev temmelig tunge- og fundet bamsen og dukken frem, fløj vi til Bali for at starte vores 5 1/2 måneders lange rejse i Sydostasien. Nu er vi nået frem til ca. midten af rejsen, og det har været alletiders. Vi har alle 4 nydt det meget. Det er en god oplevelse at rejse med børn. Vi får en masse opmærksomhed, alle smiler og er hjælpsomme, og sælgerne tror, at de kan sælge en masse til os via børnene. Ellers har vi fået at vide masser af gange, at vi har en "very beautiful girl" og en "handsome boy", og det kan jo smelte ethvert moder-

hjerter. I Kina har de desuden været fotomodeller for adskillige kinesiske og japanske turister. Heldigvis tager børnene det meget pænt - også når alle lige skal røre deres lyse hår eller knibe dem i kinderne. Vi startede altså vores rundrejse i Indonesien, nærmere bestemt

Bali. Her var det dejlig varmt og smukt. Det var der desværre utrolig mange andre, der havde fundet ud af, så der var lidt for turistet. Vi fik alligevel nogle gode oplevelser. En morgen stod



vi op kl. 4 og kæmpede os op på en vulkan gennem mørket. Heldigvis havde vi 2 guider med, dels til at vise vejen, dels til at bære børnene. Vi nåede frem til toppen og nød solopgangen ude over havet og med udsigt ned i vulkankrateret. Efter morgenmaden - brød, bana-

ner og æg, kogt i en varm kilde - gik vi rundt på kraterkanten. Den var visse steder ret smal og der var temmelig langt ned. Børnene var på ryggen af hver deres guide, der bevægede sig afsted som bjerggeder. Erik og jeg havde besvær med at følge med. Alle kom heldigvis helskindedt rundt og ned igen fra vulkanen, men indrømmet - jeg var indimellem temmelig nervøs.

Bali bod også på nogle meget smukke koralrev med nogle fantastisk farvestrålende fisk og koraller. Det er som at se Danmarks Akvarium. Asger lærte at bruge snorkel, så han blev helt vild med at svømme rundt over revene. Astrid måtte "nøjes" med at se fiskene gennem nogle små glastruder ibunden af en kano. På vores videre rejse i Indonesien har vi et par gange lejet motorcykler. Med hver et barn på motorcyklen kørte vi rundt i landet og ud til de små lands-

ivrigt diskuterede os, og skulle røre ved børnene. På Sumatra var vores største oplevelse et besøg i et orangutang-reservat, der lå i udkanten af et stort fredet regnskovsområde. Her arbejdede man på at redde orangutanger fra privateje og så lære dem til at leve i regnskoven igen. I overgangsperioden fodrer de aberne ude i skoven på en stor plattform. Denne fodring var der adgang til for turister. Det var ret fantastisk at se disse store dyr svinge sig elegant ned fra trætoppene og forsyne sig med mælk og bananer. Det var mest abemødre med deres unger hængende under maven, der kom til fodringspladsen. En af dagene var der en fræk halvstor unge, der kom så tæt på, at vi kunne røre ved den. Det var en stor oplevelse, særligt for børnene. Senere, da vi var på trek i regnskoven med 2 guider, gav de en vild orangutang nogle bananer.



byer. Her vakte vi en del opmærksomhed, mange smil og en masse "hello"er. Hvis vi stoppede for at få benzin på, tog det præcis 2 minutter før der var samlet 20-30 personer - voksne som børn, der

Det var også meget spændende. Efter 6 uger i Indonesien fløj vi til Malaysia, et forholdsvis nyt, men meget smukt turistland, der byder på en masse spændende oplevelser. Desværre blev vores

ophold afkortet af forskellige årsager, så vi var der blot 12 dage.

En af børnenes bedste oplevelser her var et besøg på en sommerfuglefarm. Her kunne vi rigtigt nyde de meget store og farvestrålende sommerfugle, der findes i troperne. Nogle af dem var næsten "tamme" og satte sig på Asgers hånd - helt frivilligt. Her var også andre tropiske smådyr og insekter, og så var her verdens største nulevende tudse - og den var stor!



Nu er vi i Kina. Det er et kæmpeland med en masse mennesker - overalt er der kinesere, faktisk 1,4 millioner - og de bliver stadig flere!. Vi startede i Peking - og fros med manér, da termometret her kun viste ca. 15 grader. I Malaysia var vi vant til 30-35 graders varme. Kineserne har en lidt speciel move--mani. Når vi skal med bus eller tog, glemmer vi alt hvad vi har lært om køkultur og maser os ind ved hjælp af

skuldre, albuer og knæ. På den måde lykkes det som regel at komme med selvom vi får lov til at stå som sild i en tønde. Det kan til tider være lidt hårdt for ungerne, men de klarer det.

En ting vi ikke har vænnet os til, er kinesernes evige harken og spyttene alle vegne. Selv veluddannede kinesere spytter! Har en kinesisk familie spist på en restaurant, forestår der en større oprydning inden næste hold gæster kan sætte sig.

Nu vi er inde på området mad, så spiser sydkineserne alt levende. Man siger, at de spiser alt, hvad der kan flyve, undtagen flyvemaskiner; alt med 4 ben, undtagen borde; og alt hvad der er i vandet, undtagen skibe. Og det er ikke helt forkert.

Vi var på et marked i Canton. Her så vi følgende dyr, der, indespærret i små bure, ventede på deres skæbne: Kaniner, kyllinger, marsvin, påfugle, høns, ænder, hjorte, vildsvin, hulepindsvin, vandrotter, katte, en lille emu, frøer, tudser, krabber, skildpadder, slanger og fisk. Desuden så vi en slagtet hund og røgede rotter - velbekomme!.

På menukortene rundt på restauranterne kan man finde de fleste dyr, og her finder man også mange af de tilsvarende levende udenfor, dyrene skal jo helst være friske. Af det mere eksotiske har vi nu kun prøvet slange og det smagte faktisk rigtig godt.

Men tilbage til Peking, der er en by med en massespændende ting at se på. Vi var på den Himmelske Freds Plads, hvor der for bare 5 år siden blev dræbt adskillige kinesiske studenter. Vi besøgte Den Forbudte By, Maos mauso-

leum og andre kinesiske templer.

Sidst, men ikke mindst, var vi ude og gå på den store Kinesiske Mur. Den er bare et utroligt bygningsværk og meget fascinerende som den snor sig over bjergene. Engang var den 6000 km. lang; nu er der kun enkelte afsnit tilbage.

Efter Peking rejste vi til Sydkina - blot en togtur på 33 timer (3200 km.). Så nu er vi nede i et mere behageligt klima med en temperatur på ca. 25 graders varme. Her er meget frodigt med masser af grøntsager på markerne, og rishøsten er i fuld gang.

Vi har lejet cykler, som er langt det mest anvendte transportmiddel i Kina. På den måde korer vi ud og besøger de små landsbyer. En dejlig måde at nyde naturen og stilheden på (ind imellem de larmende busser og lastbiler, der tilsyneladende sætter en ære i at bruge hornet mest muligt!). En aften sejlede vi ud på Lijang(?) - floden og så skarvfiskere. Det var spændende at følge fuglenes forsøg på at fange fiskene. Lykkedes det, måtte de hurtigt aflevere fangsten til fiskeren. Han sejlede rundt på en lille "båd", 5 tykke bambusrør, bundet godt sammen.

Generelt er Kina et meget spændende og anderledes land at rejse i, men samtidig også besværligt, da så få kinesere kan snakke engelsk.

Vi har nu blot en lille uge tilbage i landet, inden turen fortsætter til Hong Kong, Vietnam og Thailand. Vi har det fint alle 4; ingen alvorlige sygdomme eller uheld, så vi nyder turen i fulde drag.



Her slutter Lises spændende beretning med mange hilsner til Røde Stjernes defrosne medlemmer fra en verden, der lyder ekstra tillukkende i vort lidt grå og triste novembervejr.

# Årets høst Årets høst Årets høst Årets høst

Ved årets udgang må det være på sin plads at gøre status over årets høst. 1994 blev året, hvor bl.a. diverse orlovsordninger slog igennem. Det kom også til at sætte sine spor i Røde Stjerne, hvor det familiære er kommet i højsædet.

Det mest iøjendende (set fra redaktionens side) er, at rubrikken "Sidste nyt fra bestyrelsen" er blevet usynlig. Faktisk overvejer vi permanent at slette denne rubrik i bladet. Denne udvanding kan ses som et udtryk for, at bestyrelsen har overflødiggjort sig selv. Intention har faktisk altid ligget i klubbens decentrale struktur. "Intet nyt fra bestyrelsen" kunne imidlertid også være udtryk for, at formanden hengiver sig væsentligere ting i tilværelsen end at indkalde til møder. Monstro FORMANDEN filosoferer over "Den lille røde" eller måske snarere HUNG-dynastiet.

Røde Stjernes mangeårige kassér Jens har gjort det. Det forlyder, at han er kommet til OK. Han har også gjort andet, for den 30. oktober gjorde sønnen André nemlig sin entré. "Han skriger meget" udtaler den stolte nybagte fader, "og lige nu har han grønne sokker på". Monstro klubben har fået en kommende målmand efter den legendariske med sokkerne ??

Kasseréns storebror, den legendariske tidligere ølmand i klubhuset, har heller ikke ligget på den lade side. I sommers fik Lille-John også en søn. Som det mest naturlige har sønnen fået navnet Magnus. "Det var kattens" tænkte mange af os, som har kendt Lille-John i årevis, da nyheden løb over stepperne.

Anne og Erik har gjort det for tredje gang.

Hun hedder Anna, og hun var post i orienteringsløbet ved Gunnar NU-igen Hansens 40-årige fødselsdag. Festen blev holdt i Boserup skov, og selvom der deltog to redaktionsmedlemmer kom der ingen pikante historier ud af dette. (Vi følger jo med i programmet "Pressemøde", og nogen af os læser stadigvæk Information fremfor Ekstra Bladet).

Førnævnte fest afslørede dog, at årets officielle Røde Stjerne Par ubetinget må være Gunnar og Solvej. Det fremgik nemlig af en af fødselsdagssangene, at Gunnar ribber hele bofællesskabets have for blomster, når han skal på kærestebesøg. Gunnar er jo ellers kendt for sin store ansvarlighed for havearbejdet, og måske skulle han snarere have haft en fontaine i gave fremfor kompostkværnen.

En nogenlunde pålidelig kilde oplyser, at det hele "begyndte" ved landsstævnet i Fuglsø i foråret. Hvordan Røde Stjerne blev placeret kunne kilden ikke huske. Men det er som bekendt ikke resultatet, men tredje halvleg, som tæller.

Det kniber ofte med kilder til de mere interessante sider af klubmedlemmernes færden. Redaktionen efterlyser især flere kilder fra fodboldafdelingen. I det kommende år vil vi gerne følge med i, hvorvidt den nye finanslov for 1995 får afgørende betydning for medlemmernes privatliv og årets høst.

Suki



## ÅRETS HOROSKOP.

"Du er poetisk.", sagde de.

"Du har en fremtid i bladudvalget.", sagde de.

"Du kan lave horoskopet!", sagde de.

"Bare se i stjernerne!", sagde de.

Og det var derfor han sad denne sene nat-tetime, på en iskold altan, med en kop lunken kaffe og en gammel teaterkikkert, og ventede på et tegn i den stjerneklare nat. Det var koldt, og den eneste fremtid han umiddelbart kunne se, var blå læber, forfrosne fingre, og udsigt til en slem forkølelse. Han havde ikke den fjerneste idé om hvordan man uddrog fremtiden af diverse himmellegemer, og var da også på nippet til at give op, da alting ændrede sig. Et stjernes kud lyste op i den klare nat, og pludselig blev himmelen levende foran hans trætte øjne. Stjernetegn og planeter viste sig og lod fremtidens viden skinne ned over ham.

"Landmanden står ved Carlsbergvognen."

"Mickey og Pluto er i Opiums Livrem"

"Krybskytten står godt til Den Gamle Ged."

"Myren og Kassebajer er i det Ottende Hus på Fjerde Sal."

"Jyden han er stærk og sej."

"Marsbar og Venus munter sig ved Svømmeølen." - Han var lykkelig.

Alt gik op i en højere enhed. Og den lysende fremtid han så den aften, blev nedfældet på papir. Og 1995 tegner sig som følger: På det karrieremæssige område gør Jupiters placering i forhold til Store Møghund at både dem, der ønsker boldene i nettet, og dem, der ønsker dem over, alle bliver til-

godeset i næste sæson.

Socialt er der gode tider i vente, idet Solen bevæger sig ind i Kvabsens Vennekreds og bevirker at Røde Stjerne vil være stærk i troen på sejr, men endnu stærkere til at bære nederlagene sammen, samt at der vil blive indtaget mere væske i klubhuset, end der er tabt på banen.

Og slutteligt - det romantiske plan: Knægtens bevægelser ind i Jomfruen, gør at Haletudserne forlader Slangen og giver et 1995, hvor nye hold vil mødes og sød musik opstå.

Efter dette klarsyn var alle hans sanser spændt til bristepunktet. Opløftet af stemningen, og med adrenalinen pumpende gennem blodet vidste han, at én mand for ham havde set dette. Og ganske rigtigt. I et af Nostradamus' mindre kendte vers hedder det:

*I 1995, fra den dybeste armod*

*Prinserne af den grønne muld og Svinelæderet*

*Alle Føddernes Atleter vil under stjernernes pres*

*Give efter og krone dem alle til Konger af Nettet.*

Kun fremtiden vil vise om al denne fremtidssnak kun er et resultat af tobak, spiritus og almindelig underernæring, eller om Nostradamus og Curtus Veniricus virkelig kunne (og kan) se hvad det hele drejer sig om...

Kurt.

# Siden sidst fra volley

## Aktivitetskalender.

En skrigende gul aktivitetskalender for resten af sæsonen 1994-95 er fremstillet. Husk at tage en til træning.

## Spørgeskema.

Den 1/12 udleveres et spørgeskema vedrørende ønsker til træning, turnering m.v. Hvis du ikke har fået et så spørg efter det til træning (Gunnar). En opsummering af resultaterne vil blive bragt i næste nummer af bladet.

## Fællesspisning.

Volleybold er en social sport, og volleyafdelingen har besluttet at gøre noget mere ved "det sociale". Den første tirsdag i hver måned vil der blive fællesspisning for de, der har lyst at deltage. Første gang bliver tirsdag d. 3. januar hos Per, og man skal selvfølgelig tilmelde sig, så det kan sikres, at risvandgrøden strækker.

## DGI-turneringen.

Vi har nu deltaget i 3 stævner i DGI's turnering. Vi er blevet henholdsvis nr. 7 (1 hold), 4 og 5 (2 hold) og 2 (1 hold). Sammenlagt ligger vi på 4. pladsen. Efter nytår spiller vi efter de nye volleyball-regler (hvor det tillades at serve fra hele baglinien, man må spille bolden med hele kroppen incl. fødderne, m.v.)

## LUI-cup.

Røde Stjerne volleyafdeling har tilmeldt sig en gammel hæderkronet turnering: LUI-turneringen. LUI står for Lyng- Ugerløse Idrætsforening og initiativet til denne turnering blev oprindeligt taget af Gunner Dakin (se artiklen "40 år med volley" i sidste nummer af Stjerneskuddet).

Turneringen er opdelt i en række indledende

de puljer med 4 hold i hver pulje. Man spiller så en udekamp og en hjemmekamp mod hvert hold i ens egen pulje. De 2 bedste hold i hver pulje mødes så i en afsluttende turnering engang i foråret.

Kampene er "bedst af 5-sæts" kampe (nøget vi ikke er vant til). Vi har foreløbig spillet 2 kampe; en mod Fløng, som vi vandt med 3 sæt mod 1, og en kamp mod Tune, som vi tabte med 1 sæt mod 3.

## Beachvolleybaner i Roskilde

Vi har holdt møde med kommunen sammen med Himmelev og Roskilde Volleyklub om anlæg af beachvolleybaner i Roskilde. Kommunen er positivt stemt og vil bevilge penge fra 5%-puljen. Røde Stjerne har meddelt kommunen, at vi ikke kan at yde noget økonomisk, men sandsynligvis vil kunne stille med en arbejdskraft på 8-10 personer f.eks. en lørdag i foråret, bare vi får det at vide i god tid. Har du lyst til at være med?

Gunnar, 30.11.94

## Referat af spillermøde i volleyafdelingen på Gimle d. 11.10 1994

### Dagsorden:

1. Præsentation af dagsorden og valg af referent
2. Beretning
  - præsentation af volleyudvalg
  - træning/træning udefra
  - DGI:
    - turnering
    - landsstævner (Fuglso, Åkirkeby, Svendborg)

### beachvolley

3. Nye regler i volleyball
4. Tilmelding til stævner
5. Planer om beachvolleybaner i Darup
6. Den kommende sæson
  - ønsker til opvarmning
  - ønsker til træning
  - ønsker til turnering (DGI/LUI)
  - ønsker om kurser
  - prioritering i forhold til budget
7. (Gen?)valg til volleyudvalg
8. Evt.

ad. 1

Referent: Hans

ad. 2

- Gunnar, Jacob, Lone og Per udgør volleyudvalget. Micro forlod udvalget til jul grundet flytning.
- Træning med trænere udefra den første torsdag i hver måned har kort rimeligt, men ikke helt konsekvent.
- DGI har 2 amtsinstruktører, men vi kan stadig benytte andre instruktører udefra, men DGI's konsulent skal konfirmere.
- Landstævner: Enormt hyggeligt
- Beachvolley: Det var en SAND fornøjelse (for Solvej)
- DGI: Gunnar repræsenterer RS i DGI. Han overvejer at uddanne sig til amtsinstruktør.
- Økonomi: Volley har overskredet sit budget (for første gang i RS's historie). Kassereren har godkendt overskridelsen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget

ad. 3

- a. Servefeltet er udvidet til hele banens bredde
- b. Bolden må spilles/berøres med hele kroppen, der må dog ikke serves med fødderne.
- c. Urene slag/dobbeltslag godkendes, bolden må ikke kastes.
- d. Netberøring tilladt, hvis man ikke er i

nærheden af bolden (dette er faktisk en stramning!)

ad. 4

Mappe med stævnetilmeldinger fremlægges kun torsdag. Spillere, der ikke kommer om torsdagen, kan melde sig til Jacob eller Gunnar.

ad. 5

Gunner er blevet formand for DGI's beachvolleyudvalg.

Roskilde kommune vil ikke benytte penge fra "5%-puljen" til anlæggelse af en beachvolleybane.

Kommunen foreslår en placering i Darup. Økonomien i projektet er usikker, men der arbejdes videre med sagen. Gode ideer til placering og penge er velkomne.

ad. 6

- træning: grundslag, angreb, blokader, smash, opstillinger?

Særlige træningsøvelser og -tiltag er op til personlige initiativer. Skal vi rette hinanden?

- turneringer: Skal der indføres aldersgrænser (nedadtil)?

Vi har tilmeldt os LUI-turnering.

- Kurser: forslag til internt dommerkursus en torsdag.

- Prioritering af budget: Flere penge til kurser? Der er mulighed for tilskud fra RIU ved ansøgning inden 1. januar.

Skal vi bekoste net og stænger? Tjørnegårdsskolens materiel er meget dårligt.

ad. 7

Genvalg over hele linien

ad. 8

Julefrokost/bowlingarrangement d. 10. dec. anbefales.