

Jubilæumsstævne

PROGRAM

LØRDAG D. 3. AUGUST:

- 13.00 Velkomst og åbning af stævne
 - 13.00 - 17.00 Volleyturnering
 - 13.00 - 17.00 Herresenior puljekampe
 - 13.00 - 16.00 Dame senior turnering
 - 15.00 - 16.15 Jr. oldboys mod veteranerne
 - 18.00 - Jubilæumsfest
- der bl.a. byder på middag, revy, taler og levende musik ved 'NEEDLES AND PINS'.

Tilmeld dig til festen på vedlagte girokort. Tag din mand, kone eller kæreste med. Prisen der dækker alle fornødenheder med undtagelse af drikkevarer udgør 100 kr/ person. Vin, øl og vand udbydes til populære priser.

Indbetalingen skal være klubbens kasserer i hænde senest d. 1 juli.

SØNDAG D. 4. AUGUST:

- 10.00 - 15.00 Miniput 87 turnering
- 10.00 - 15.00 Miniput 86 turnering
- 10.00 - 15.00 Lilleput 84 turnering
- 10.00 - 12.00 Herre senior, finaler.

Alle stævneaktiviteter samt fest foregår ved og på Himmelev Gymnasium. Bod med øl og vand samt mad forefindes.





20 år er ingen alder - og dog. Det er i hvert fald slut med livet som teenager. Det forventes, at du har løbet hornene af dig og fundet din egen identitet. Du er allerede godt i gang med at lægge skinnerne ud for resten af livet.

Gælder det også Røde Stjerne?

Er klubben blot den sidste krampetrækning fra venstrefløjens storhedstid i de politiske halvfjerdser, hvor partigrupperne var lige så hyppige som sand i Sahara, og hvor to socialister ikke kunne mødes over en stille bajer uden at danne en klub?

Socialistiske bogklubber, frimærkeklubber, faglige klubber og sportsklubber så dagens lys, og den røde stjerne hittede som symbol.

Men er der også en fremtid for Røde Stjerne i informationssamfundet, hvor både DKP, VS m.fl. og Berlin-muren er faldet, og motorvejen ind i EU vinker forude? Skal Røde Stjerne have sin egen home-page på Internettet for at klare sig i den nye og moderne tid?

Svaret må blæse i vinden. Først en historie:

For nogle år siden blev jeg ringet op af en spe-

cialskrivende idrætssociolog. Han var ved at kortlægge de alternative sportsklubbers storhed og fald, og kunne berette om medlemstilbagegang, aktivitetsnedgang og lukninger - det var billedet på Fyn og i Jylland. Da jeg fortalte om Røde Stjerne i Roskilde, om medlemstal, om aktivitet og om børneafdeling i vækst, blev der pludselig stille i røret. Mandens konklusion var pludselig ved at skride! Og jeg blev klar over, at Røde Stjerne i Roskilde ligesom humlebien var en slags naturstridig foreteelse.

I anledning af 15-årsjubilæet blev jeg som ny formand interviewet i Stjerneskuddet:

„Kan vi få et par bevingede ord om klubbens fremtid?

Hvis vi ser 5 år frem i tiden, så tror jeg at gennemsnitsalderen i Røde Stjerne er blevet 5 år højere, hvis der ikke forinden er taget nogle nye initiativer over for børn og unge. Uden initiativer vil klubben langsomt dø ud.“

Det stod der sgu!

Men initiativerne kom og humlebien flyver endnu. Faktisk er gennemsnitsalderen i Røde Stjer-



Klubblad for boldklubben Røde Stjerne Roskilde.
Jubilæumsnr. er trykt i 400 ex.

Redaktion:

Evald 42 36 44 21
Hans (ansv.) 42 37 11 27
Kurt 30 96 47 14
Suki 42 36 17 34

Bladets adresse:

Hans D. Frandsen
Borgerdiget 7, 4000 Roskilde
Tryk: K.J. Offset

ne faldet betragteligt selv om mange af os er blevet 5 år ældre. Hvor meget kan der jo udskrives en gættekonkurrence omkring. Svaret fås til jubilæet!

Har Røde Stjerne så fundet sin sande identitet? Tja - diskussionen om, hvordan det venstreorienterede hjørnespark ser ud, bliver nok aldrig afsluttet. Og et socialistisk frispark - det er vel en selvmodsigelse?

Det kan også godt være, at tiden er løbet fra de stålsatte paroler på brystet, og måske diskuteres der ligeså meget EM som EU i 3.halvleg; men legen med bolden og med hinanden bliver aldrig umoderne.

Om legen er noget særligt for Røde Stjerne? Sikkert ikke - men det er vel også lige fedt.

En klub for legebørn! En klub der nægter at blive voksen! Hvis vi blot fastholder det som idealet, så tror jeg også på Røde Stjerne i det næste årtusind. Så måske ender det alligevel lykkeligt - Røde Stjerne besejrer EU & Internet united i 3.halvleg!

Sidste nyt: Årgang 90 snører støvlerne efter ferien, så legen skal nok fortsætte.

Ronald

STOREBROR/LILLEBROR

Roskilde Boldklub af 1906 fejrer jubilæum selvsamme dag, som Boldklubben Røde Stjerne Roskilde. I den anledning udtaler formanden for RB06 Erik Rasmussen: „Selvom vi har 90 år på bagen føler vi os ikke som nogle gamle oldinge - tværtimod sprudler vi af ungdom. Sæmmelignet med vores klub er I aldersmæssigt i Røde Stjerne jo „rene knægte“. Jeg vil ønske jeres klub tillykke med de 20 år. I kan se frem til jeres ungdoms år, og jeg håber også, at I engang kan fejre jeres 90-års fødselsdag. TILLYKKE med dagen“.



KASKE TERNERNE

Formand	Ronald Karlsen	42 36 75 30
Kasserer	Jens-Peder Jensen	46 35 23 94
Fodbold	Morten Nauman	42 37 14 34
Børnebold	Evald Nielsen	42 36 44 21
Volleyball	Jacob Lindstrøm	46 38 49 10
Blad	Hans Dam Frandsen	42 37 11 27
Suppleant	Svend Edsen	40 63 97 26
Suppleant	Kurt Weinreich	30 96 47 14

Boldklubben Røde Stjerne gennem tiderne

I Røde Stjerne er vi pigefodboldspillere, mandefodboldspillere, børnefodboldspillere, volleyballspillere og petanquespillere. Der har også været badmintonspillere og basketballspillere. Og der har været nogle, der snakkede om håndbold. Der har sågar været nogle, der snakkede om at oprette en motionscykelafdeling. Dette projekt nåede dog vist ikke længere end til en diskussion om, hvordan man kunne få en sådan afdeling passet ind under klubbens navn „**Boldklubben Røde Stjerne**“.

Nogle spiller fodbold, nogle spiller volleyball. Nogle få gør begge dele. De enkelte afdelinger i Røde Stjerne fungerer nogenlunde suverænt, så de fleste af os kender faktisk kun det hjørne af Røde Stjerne, vi selv befinder os i.

Så jubilæumsnummeret her vil være en god anledning til at give et kort rids over klubbens historie og udvikling.



Begyndelsen

Det hele startede i begyndelsen 70'erne, hvor nogle unge mennesker morede sig med at spille fodbold i en af byens parker. Det var nogenlun-

de de samme, der mødte frem hver gang. Nogle snakkede også om at spille badminton, men det kunne man jo ikke så godt gøre i parken, så ideen opstod med at forsøge at få nogle spilletider i en af byens idrætshaller eller gymnastiksale.

Ved henvendelse til kommunens officielle myndigheder fik de at vide, at hvis man ville have del i kommunens goder såsom lokaler og offentlige tilskud, så skulle man henvende sig som en klub.

Altså gjorde de det, lavede en klub. Den 6. august 1976 stiftedes **Boldklubben Røde Stjerne** og vejen til kommunens kasser m.v. stod åben.



Badminton, fodbold og volley

De første 5 år af klubbens eksistens består af badminton og fodbold og tant og fjas. Det er virkelig en alternativ klub. Deltagelse i turneringer er en by i Rusland. Man hygger sig med hinanden.

Efterhånden er der nogle af klubbens medlemmer, der får lyst til at spille volleyball, og der



er ikke så langt fra lyst til handling i Boldklubben Røde Stjerne, og en volleyball er jo mindst lige så meget en bold som en badmintonbold - som jo i virkeligheden slet ikke er en bold.



Altså i 1981 får klubben en volleyballafdeling. (15 års jubilæum for det).

Medlemskab i RAG

I længden bliver det alligevel for kedeligt, bare at spille mod sig selv - altid! I 1982 melder klubben sig ind i det, der dengang hed Roskilde Amts Gymnastikforening (RAG) (det er det, der nu hedder DGI-Roskilde). Og så kunne vi komme til at slås mod nogle andre klubber og udvide kendskabet til vores eksistens.

Røde Stjerne i verdens søgelys

I 1983 kommer et højdepunkt i klubbens historie. Ved en turnering i RAG møder et Røde Stjerne hold op iført bluser med påskriften „Giv EF modstand“. RAG's fodboldudvalg for-

byder trøjer med politiske budskaber i deres turneringer. Sagen kommer op på højeste plan i RAG's moderorganisation og Røde Stjerne kommer på forsiden af „verdenspressen“ i Danmark. Og i betragtning af, at sportsfolk i øvrigt render rundt og reklamerer for hvad som helst på deres bluser, frafalder man forbudet mod bluser, som dem Røde Stjerne mødte op i.

Altså en sejr til Røde Stjerne uden for fodboldbanen, der dog resulterer i, at klubben får lavet egne flotte bluser med en stor rød stjerne foran (med to spidser, der peger nedad - det er meget vigtigt).



Pigefodbold

I 1984 er der nogle piger, der begynder at mænge sig med mændene på fodboldbanen. Det går godt i et par år, men så er det også nok. I 1986 tilmelder Røde Stjerne et pigehold til turneringen i RAG for 7-“mands“hold. Det er i øvrigt stort set det samme hold, der spiller i stort set den samme turnering i DGI, og som stort set plejer at vinde den.

(fortsættes næste side)

Børnefodbold

Efterhånden som årene går og Røde Stjerne folkene bliver ældre og begynder at stifte familie og få børn, opstår der et behov for børnefodbold. Og så får klubben sit første børnehold i 1985. Grundstammen i dette hold spiller nu som et af serieholdene i klubben. De har fået hele deres fodboldopdragelse i Røde Stjerne - ak og ve' eller hva'?



Flere børn kommer til. De har fundet ud af, at den måde man træner på, udvælger hold på o.s.v. i de mere traditionelle klubber, ikke passer dem. Røde Stjerne kan tilbyde dem faciliteter, hvis de mere eller mindre selv sørgede for at stille hold og træner på benene, og det gør de så.

Badminton ebber efterhånden ud i slutningen af 80'erne, og et forsøg på at etablere en basketball afdeling overlever næppe mere end én sæson.

Men sådan er det i Røde Stjerne. Afdelinger opstår, hvis nogle har behov for, at de skal opstå og afdelinger forsvinder, hvis behovet forsvinder.

**Nyeste afdeling**

Seneste skud på stammen er petanque afdelingen. Vi er nogle, der tror på, at det vil blive en afdeling i stærk vækst i de kommende år. Efterhånden som veteranerne i klubben bliver ældre og ældre, og det er for hårdt for bentøjet at hoppe rundt på volley- og fodboldbanerne, så har vi denne afslappende, behagelige og alligevel spændende sportsgren at falde tilbage på. Og så er der måske en chance for, at man også kan deltage i 50 års jubilæet.

Røde Stjerne nu

På sin 20 års fødselsdag berstår Røde Stjerne af 3 børnefodboldhold. Et årgang 87, et årgang 86, et årgang 84/85 og et juniorhold. Et serie 5 og et serie 6 hold, et såkaldt junior old-boys hold, et veteran old-boys hold (uha! det lyder gammelt) og sidst, men ikke mindst i fodboldafdelingen et pigehold.

Der er et ubestemt antal volleyhold (de opstår lidt efter behov) og endelig et (måske) petanque hold, der aspirerer til noget mere.

Hans

RØDE STJERNE 20 ÅRS JUBILÆUM

RECEPTION

Alle nuværende og tidligere medlemmer af Røde Stjerne, koner, kærestes, børn, sponsorer og forretningsforbindelser inviteres til at fejre klubbens 20-års fødselsdagendag på selve dagen:

Tirsdag d. 6. august 1996 kl. 17 - 18
v/ klublokalet - Hedegårdens Skole



LAD RYGTET SIVE:

Talere, udstilling, sang, øl/sandwich

RRRRRØØØØØØØØØØDDDEEEE
SSSTTTJJJJJJJJEEEEEERRRRNNNNEEEE

Ovennævnte er en bogstavsmæssig forkortelse af klubbens legendariske kampråb, som blev lanceret af en samling hvalpe fra fodboldafdelingen. Det var en varm søndag formiddag i juni først i nittenhundredeghalvfemserne. Stedet var Tune idrætspark, hvor de „gamle“ - sex'erne - vandt med 10 til 12 kasser. Hvalpene var efter god solidarisk skik blevet sent oppe for gennem praktisk erfaring at opleve hvordan talent ikke misbruges.

Det viste sig hurtigt at være en velovervejende handling. Knap var kampen sat igang før sex'erne, og det lifligt duftende græstæppe forenede sig i de mest vidunderlige kærtegn, hvilket udløste en sand rus af tryllerier. Det viste sig snart, at hvalpene gennem disse oplevelser blev sendt på visit i den syvende himmel, og som var de i ekstase istemte de i kor, med en både blød og begejstret stemme det legendariske kampråb. Det var og er en historisk dag, som givet også vil blive mindet ved klubbens 100 årsdag i 2076.

Det har desværre vist sig, at dette geniale kampråb kun bliver brugt, når der bliver spillet roulade med modstanderne, eller i anden opløftet stemning. Ved andre og heldigvis sjældne lejligheder bruges i stedet den sammentrukne, og meget forkortede germanerudgave „Kom så Røde Stjerne“. Hvor man i RRRØØØØØØØØØØDDDEEEE SSSTTTJJJJJJEEEEEERRRRNNNNEEEE ikke lægger noget tryk på ordene - det er ligesom ordene i sig selv gynger, ja nærmest sejler op ad åen - så

har man i „kom så Røde Stjerne“ lagt trykket på de to første ord, og de skal helst siges med en hvis snarren. Enhver garvet Stjernespiller tolker dem sådan: „tag dig/jer så sammen for helvede“ - og danner sig straks et billede inde i hovedet om, at denne kamp ikke kan vindes, men at vi frem for alt i verden ikke må vende tilbage til klubhuset med en ansøgning fra målmanden om parterapi.

En anden måde at opdine sine medspillere på er ved at råbe „kom så hvid“. I dette råb er trykket lagt på hvid, og det udtrykker, enten at vi har fået et heldigt mål, og vi skal være lykelige, hvis vi får reddet en uafgjort hjem - eller at det her bliver meget svært med det kvaj til dommer. Udtrykket bruges også, når man er på udebane, og det kører ad helvede til. Der er fodboldinteresserede på sidelinjen, og man vil ikke sværte klubbens navn til.

Hvordan man udtrykker sig i volleyafdelingen er der ingen konkrete bud på, men rygter vil vide, at kampråbet „Kom så Røde Stjerne“ i betydningen „tag dig/jer så sammen for helvede“ øjeblikkeligt vil udløse 10 kollektive samt 10 individuelle samtaler hos en idrætspsykolog - med alt betalt naturligvis. Sådan er der så mange rygter og så meget sladder. Tillykke med de 20 år **Boldklubben Røde Stjerne Roskilde**. Vi står med vores navn solidt plantet i den sjællandske muld.

T. Cox.

DEN RØDE STJERNES DANMARKSHISTORIE

AF DR. RÖTENSTERN

ENGANG VAR DANMARK DÆKNET AF SNØV...

... OG MAN MENER AT DA DE FØRSTE JÆGERKULTURER INDVANDREDE FØRTE DE RØDE STJERNER SOM HELEVE SYMBOLER.

SA'N DER!

(DER ER DOG IKKE FUNDET NOGEN BEVISE)

DET ER DOG FØRST MED HARALD BLÅTANDS JEWINGFESTEN AT VI FINDER SKRIFTLIGE BEVISE!

NEDEST PÅ STENENS 3. SIDE STÅR TYDELIGT RISTET "RØDE STJERNE". FÆRVE-SØR VISER AT STJERVEN VAR MALET RØD.

MEN, DA HARALD JO SOM BEKÆMT FØRDE DANERNE KRISTNE, VAR DET MERE KORSET SOM PRAKTOE TIOEN DE EFTERFØLGENDE ÅRHUNDEDER.

INOTIL 1448, HVOR CHRISTIAN DEN 1. BLEV KONGE. (HAN OVERVEJED AT HAVDE SIG RØDSTEEN DEN 1.).

DET VAR DOG HUN SJÆFTEN ERUIS AF HALLAND SOM FØRTE EN RØD STJERNE PÅ HVID BUND.

ISTØDET FOR AT FENDE NAVN VOSTEDE HAN EN DER RØD-SBUE TIL SVAR TER SOM FØRTE STJERNE I VÅRNET.

I 1895 BLEV FØLGENDE LITE OVER STEDNAVNE VOLET AF RØDE STJERNE PLEMLAAT:

RØDØY, RØDØING, ROSKILDE, ROSENBOG, RANDEB, ØSTERBRO, ROSTOCK, RØDØIND, RØDØVIG OG RØDØBIAG.

FOLFATTEREN FORBLEV ANONYM, OG LISTEN BLEV ALDRIG TAKET RISTET ALVOLUET.

IGEN SIK DER AOSMILLIGE ÅRHUNDEDER OGEN NIEVNEVØLIG BRU AF DEN RØDE STJERNE

INOTIL KOMMUNISMENS INVOG, HVØRFTER RØDØVØLIGE I ØSTERDØR.

DE SOCIALISTISKE TANMER OG DEN RØDE STJERNE VINDER ØKSÅ IND PÅ I DANMARK.

FLERE SPØRTSFORENINGER TAGER NAVN EFTER SYMBOLET, OG EN AF DE MEST MENDTE: RØDE STJERNE ROSKILDE, STIFTES 6. AUGUST 1976.

PLATSKUD

Citater, der rykkede, samlet fra 'Stjerneskuddet'

Vores ideer og visioner - i de højere luftlag - skal også dyrkes ved siden af vores sportslige udfoldelser, og her er STJERNESKUDDET tænkt som en jordforbindelse, som kan fastholde de vilde tanker.

Stjerneskuddet nr. 1/84

Skal Røde Stjerne fungere som „skraldespand“ eller „idrætspolitisk alternativ“ for resultaterne af en elendig idrætsudvikling (og også en elendig samfundsudvikling)? Kan og skal Røde Stjerne være ramme om en idræt, som er istand til at samle alle de forfaldne op?

Stjerneskuddet nr. 2/84

Kønsintegreret sport har mange facetter. I volleyafdelingen fulgte der f.eks. to skilsmisser i kølvandet på et stævne i Jylland, hvor 8 spillere deltog. Er det personlige eller kollektive problemer for spillere i vores klub??

Stjerneskuddet nr. 3/84

HUSK: jeres børn er klubbens fremtid.

Stjerneskuddet nr. 9/85



Torsdagsholdet har nu fælles transport til træningen - det samler tropperne og sparer på kræfterne.

Stjerneskuddet nr. 6/85



Det alternative ved Røde Stjerne, fx sammenlignet med landsholdet og andre kontraktklubber, er at stjernerne kan vælge sit eget øl-mærke. Og der hvor stjernerne er samlet, er der altid nye og spennende ølmærker. Det alternative ved Røde Stjerne er friheten. Man kan træne eller la vær. Man kan varme op eller la vær. Og når man taper tar man det ikke så tungt. Man kan bare, som 1.holdet gjorde det i Odense, la vær å stille opp den neste dag.

Stjerneskuddet nr. 4/84

Muligvis er økonomien det mest alternative i vores klub, og det er jo interessant nok.

Stjerneskuddet nr. 7/85

I boldklubben Røde Stjerne har socialismen mest handlet om, at alle skulle have lov til at være med...

Stjerneskuddet nr. 27/92

Der er blevet overordentligt svært at lave Røde Stjerne-ting i arbeidstiden efter klubben har investeret i eget papir, udtaler et bestyrelsesmedlem.

Stjerneskuddet nr. 10/86

Hvis vi ser 5 år frem så tror jeg at gennemsnitsalderen i Røde Stjerne er blevet 5 år højere...

Stjerneskuddet nr. 23/91

En spiller i Røde Stjerne kan spille uden sin hjerne
- eet hoved pingeling
- det andet i sving
her ligger styrken hos herr'ne.

Stjerneskuddet nr. 17/88



I øvrigt tabte holdet alle sine kampe undtagen en, der var røvkedelig.

Stjerneskuddet nr. 32/94

Børneholdene kører meget selvstændigt.

Stjerneskuddet nr. 25/91

Ved amtsmesterskabet i RAG var et Røde Stjerne-hold meget tæt på at få en grim, stor pokal.

Stjerneskuddet nr. 26/92

Resultatet er et individuelt artisteri, som kan få os til at måbe, mens teamwork, strategi og taktik er ren Obelix.

Stjerneskuddet nr. 32/94

HUSK: jeres børn er klubbens fremtid.

Stjerneskuddet nr. 9/85

Røde Stjerne markerede sig endvidere som det eneste hold med flertal, for ikke at sige overvægt af kvinder.

Stjerneskuddet nr. 26/92

Lotte Heise blegner ved siden af Røde Stjerne's kvinders slagkraftige ordspilleri.

Stjerneskuddet nr. 25/91



I Røde Stjernes formålsparagraf står der at formålet er at udvikle boldspillet i Roskilde.

Stjerneskuddet nr. 24/91



Og hvad er så sammenhængen mellem gale engelske køer og mangelen på skønne sild i Røde Stjerne. I og for sig ikke nogen.

Stjerneskuddet nr. 38/96

Børnebold i Røde Stjerne

Cirka halvejs igennem sit nu 20-årige liv fik Røde Stjerne børnebold. Nærmere bestemt skete det i sommeren 1985.

Det var ikke noget, der var planlagt fra klubbens side. Men var det nu, det skulle ske, -så var det da sådan set også i orden.

Gruppen af børn, der startede, var i alderen 6 - 11 år. I 'Stjerneskuddet' fra september 85 kan man læse, at Keld Petersen og Bernhard Larsen er kontaktpersoner.

Der satses helt klart på det brede publikum. Man vil f.eks. gerne have piger med til at spille sammen med drengene. Og i det hele taget opfordres man til at søge skabe og kældre igennem for at se om der dog ikke skulle have gemt sig et barn, der har lyst til at spille fodbold.

Henad vejen bliver gruppen til 2 fodboldhold, -et drenge-hold årgang 74 med Jens Peder som træner og et miniput 78 med Sven Abrahamsen og noget senere Kit Rasmussen som træner.

Af drengespillerne, der startede på dette tidspunkt, er der stadig nogle stykker tilbage, men nu på klubbens serie 5-hold.

78'erne lever stadig i bedste velgående som herre-junior under ledelse af sig selv og med Kurt Weinreich som tilknyttet træner.

På et tidspunkt i 89 startes også et hold med årgang 82'ere. Dette hold under ledelse af Per Rosendal, flytter efter stor spilmæssig succes over til RB.

I 1992 fik Mads Jensen, nuværende lilleput-spiller, den idé, at han ville spille fodbold. Det blev



igangsatte, for hvad der her i 90'erne er blevet til 3 nye hold.

Det allersidste nye er puslinge 90, der starter efter sommerferien.

'Filosofien' omkring børnebolden er i høj grad op til det enkelte hold og dets bagland. Børn, træner og forældre har som regel en aftale om hvordan situationen skal skæres.

Men generelt kan det siges, at Røde Stjernes børnebold er baseret på, at alle spillere får spilletid ved udendørs såvel som indendørs turneringer. Formålet er naturligt nok, at så mange som muligt får et positivt udbytte af boldspillet og samværet omkring dette.

Set i bakspejlet, tyder tingene på, at børnebold i Røde Stjerne er en langtids-holdbar affære. Og dette endda uden tilsætning af andet end børnenes og de unges egen interesse.

Evald

EFTERLYSNING

Til udstillings-brug ved klubbens officielle reception tirsdag den 6. august, efterlyses hermed effekter, såsom beklædning, billeder m.m., der kan bidrage til at beskrive klubbens egenart, i stort som i småt.

Henvendelse kan ske til:

Suki

42 36 17 34

Jubilæumstilbud

Til alle klubbens medlemmer og øvrige interesserede tilbydes den originale jubilæums-t-shirt til fordelagtig pris.

T-shirten, der er i farven hvid med ægte rødt tryk på, fåes i størrelserne M, L, XL og XXL (veteranerne skal også have en chance).

Den kan købes gennem din HOLDLEDER. Hvis der er udsolgt, så prøv Kurt på telefon 30 96 47 14.

