

Børne?vad?



TEGN STREGER
 FRA 1-2, 1 6
 2-3, 3-4, 4 3
 4-5, OG
 5-6.
 HVAD BLIVER
 DET DOG? 2 5

FA BOLDEN I MÅL FØR
 DOMMEREN FLØJTER AF!



STJERNE SKUDDET

BOLDKLUBBEN
 RØDE STJERNE
 ROSKILDE ★★★★★

Nr. 42 Årgang 14 Oktober 1997

NÆH, UNGE MAND. - DET ER GANSKE
 ANDRE TING MAN SKAL KUNNE
 SKYDE HER PÅ REDAKTIONEN!





Anfø'ren

Livet, kærligheden og døden

Som I alle ved, er dette organ andet et almindeligt klubblad for en lille sportsforening i Roskilde. Denne publikation er et forum for udveksling af holdninger, en frugtbar ager, hvor du kan så dine ideers frø og senere se frøene spire og gro til store sunde planter. En skriftestol, hvor du kan udkaste dine inderste lønlige tanker for den undrende omverden og håbe på, at der er nogen derude, der fatter en hamrende fis, af det er du skriver. En højtaler, hvor du kan udskribe dit frelste budskab for alverden og overbevise den om, at du i hvert fald har ret!

Det er det privilegium alle Røde Stjernes medlemmer har - deres egen frie presse, hvor alt hvad de ytrer på skrift (inden for presse- og injurielovgivningens rammer) bliver viderebragt i Stjerneskuddet.

Men benytter de sig af det?

Har redaktionen problemer med at få plads til stoffet - eller må de som hovedregel skrive det hele selv?

Nej! til det første, ja! til det sidste. Og havde vi ikke de udsendte medarbejdere, ville bladet til tider blive temmelig tyndt.

Benyt jer af chancen - så længe I har den! Skriv jeres fordomme, længsler og tilbøjeligheder ud. Hvordan har I det med livet, kærligheden og døden?

For en enkelt udvalgt foreligger muligheden endda for at komme helt ind i varmen, der hvor tingene foregår, der hvor kreativiteten bobler og syder. Kort sagt redaktionen mangler en **ny medarbejder**.

Evalds engagement i Røde Stjerne er på retur, og han synes ikke, han vil tage plads op for en ny karrierebevidst ung (eller lidt mindre ung) medarbejder. Selv om vi gerne ville, står det ikke til os at omgøre Evalds beslutning, så hans plads i redaktionen er ledig.

En lang skriftlig ansøgning med dokumentation for tidligere beskæftigelse er ganske unødvendig. Den der kommer først har store chancer for at blive Shanghajet.



**STJERNE
SKUDDET**

ER KLUBBLAD FOR BOLDKLUBBEN RØDE STJERNE ROSKILDE OG UDKOMMER CA. 4 GANGE OM ÅRET I CA. 200 EKSEMPLARER.

REDAKTION:

Hans (ansv.) 46 37 11 27
Kurt 30 96 47 14
Suki 46 36 17 34

Bladets adresse:

Hans D. Frandsen
Borgerdiget 7, 4000 Roskilde
Deadline for næste nr:

Tryk:



Budget

Kasseunderskuddet fra generalforsamlingen er væk og årets budget ser ud til at holde.

Differentieret kontingent

På generalforsamlingen blev det diskuteret, om nogle hold selv skulle betale tøj m.v. Altså en slags differentieret kontingent.

I bestyrelsen er vi enige om, at det vil være særdeles uhensigtsmæssigt at indføre differentieret kontingent ud over den aldersbestemte, selv om udgifterne til de forskellige hold/sportsgrene er forskellige. Hvordan skulle man så i givet tilfælde f.eks. administrere kontingentet for medlemmer, der spiller både volley- og fodbold?

Kulturbasen

Røde Stjerne er på linje med andre

foreninger i Roskilde optaget i Kulturbasen (på internettet), men søgemulighederne er ikke for gode. Det vil blive forsøgt ændret. Vi har mulighed for at få lagt en såkaldt "infoside" ind over klubbens navn og adresse (med kontaktpersoner, træningstider o.s.v.), vi skal bare selv lave den - og det vil blive gjort!

Klubfaciliteter

Bestyrelsen har sendt et brev til Fritids- og Kulturudvalget med et velbegrunder ønske om bedre klubfaciliteter (KFUM's gamle klubhus).

Fælles logo

Bestyrelsen er blevet enige om, at det logo, der benyttes på volleyholdenes blå bluser og på jubilæumsblusen er klubbens fælles logo.

Farverne på tøjet er holdenes eget valg.



KASKE TERNERNE

Formand	Ronald Karlsen	
	Skovbovængets Allé 19	46 36 75 30
Kasserer	Jens-Peder Jensen	
	Fyrrevang 54, Hedehus.	46 56 32 22
Fodbold	Morten Nauman	56 31 41 91
Børnebold	Knud Larsen	46 36 46 92
Volleyball	Jacob Lindstrøm	46 36 05 14
Blad	Hans Dam Frandsen	46 37 11 27
	Kurt Weinreich	30 96 47 14
Suppleant	Anders Jørning	35 26 03 13, lok 906

Brev fra Afrika

Del 1

Brev fra Gunnar og Solvejg i Mapanza, Zambia

Små historier fra det virkelige liv.

Nu har vi boet blandt tongaerne her i det sydlige Zambia i snart 2 år. Der er mange gode oplevelser at fortælle om, og jeg vil prøve at servere nogle af dem. Tongastammen er en af de større stammer i Zambia med omkring 1 million mennesker. Vi bor blandt plateau-tongaer - et landbrugsfolk som traditionelt har haft et stort kvæghold. Vi bor i 1200 m.'s højde i et fladt landskab med spredt træbevoksning. Majsmarkerne ligger nogle steder tæt. Andre steder er skoven tættere og markerne ligger enkeltvis imellem træerne. Når man færdes gennem landskabet støder man på tongaernes stråhytter. Der er tale om familieenheder med 2-8 hytter - ikke om egentlige landsbyer. Oprindeligt var familien den eneste myndighedsstruktur i tongasamfundet.

Bylder

En dag i april var jeg henne hos Kenneth Hamakoko. Han skulle hjælpe med til at etablere en vandpumpe i vores landsby. Jeg satte motorcyklen fra mig og råbte „hodi“ for at melde min ankomst. En af sønnerne kom hen med en taburet til mig, og jeg forstod at faderen var på vej. Hjemmet består af tre murede stråhytter og et stråtag på pæle over et ildsted (køkken).

Derudover er der nogle runde majssiloer på familiens areal, som dækker måske 500 m².

Hamakoko kom ud af en af hytterne. Han humpede lidt og satte sig ikke over for mig, som han plejer. Han tog en taburet, lagde sig på knæ på jorden, mens han hvilede armene på taburetten. Vi hilste og spurgte til familiens tilstand, som det sig hør og bør blandt tongaer. Jeg spurgte til hans helbred, da jeg havde hørt, at han havde været syg. Han bekræftede og fortalte, at han havde haft bylder i bagdelen i en måneds tid. Han kunne ikke sidde normalt mere.

På spørgsmålet om han havde været oppe på klinikken i Mapanza, svarede han nej. Han mente ikke, det var en almindelig sygdom, som kunne kureres med europæisk medicin. Der var nogen, som ville ham ondt, som havde forhekset hans taburetter, så han fik bylder i røven af at sidde på dem. Jeg flyttede mig lidt uroligt på min taburet, men sagde ikke noget. Jeg gik over til at fortælle om mit ærinde med vandpumpen. Et par dage senere var jeg igen på besøg hos Hamakoko, og han fortalte, at han havde været hos den lokale medicinmand. Denne havde anbefalet nogle bestemte urter, som hans mor var blevet sendt ud efter. Dagen efter var han rask.

Urterne virkede altså effektivt og beskyttede ham mod de forheksede taburetter. Jeg have selvfølgelig ikke fået bylder i

røven af taburetterne, for afrikansk magi virker jo ikke på europæere!

Indersiden af kvindelår

Samme Hamakoko er en pige glad fyr. En dag da vi sad og ventede på, at de andre medlemmer af projektkomiteen skulle dukke op, snakkede vi om tongakvindernes lange chitenga-skørter, der skal dække knæ og lår. Det anses for uanstændigt for kvinder at vise disse legemsdel frem, mens bare bryster ikke har nogen betydning. Hamakoko havde fundet ud af, hvorfor det ikke var uanstændigt for hvide kvinder at vise de bare lår. Som han sagde, hvide kvinder er jo hvide over det hele. Jeg måtte have det uddybet nærmere, og hans forklaring var, at afrikanske kvinder er lysere på indersiden af lårene end på ydersiden. Kontrasten mellem den mørkebrune yderside og den lyse inderside er ganske uimodståeligt ophidsende for afrikanske mænd. Sådan mand og mand imellem kunne jeg godt se, at der var lidt om snakken, men jeg holdt nu fast ved, at inderlårerne på europæiske kvinder også havde attraktive kvaliteter.

Køer og kvinder

Mindst en gang om ugen går vi til sprogundervisning hos inspektøren for den lokale skole i Chilalantambo. Mr. Moyo er en energisk mand omkring 35 år, som krydrer sin undervisning med diverse historier om tongaernes traditioner.

Blandt andet fortalte han for et par gange siden om konsekvenserne af den gamle skik med at slå fortænderne ud på kvinderne. Køer har jo fra naturens hold ingen fortænder i overmund. Tongaerne er et kvægfolk, som vurderer kvæget meget højt. Derfor ...

Det havde imidlertid visse sproglige konsekvenser. Nogle lyde bliver forbistret svære at sige, når man mangler fortænderne. Det er ikke muligt at lave en ren s-lyd i stavelser som si, sa eller so. Sproget, som

hedder chitonga, er derfor blevet rensat for s-lyde. Disse er blevet erstattet med sj-lyde eller til en næsten stum hj-lyd (shi, sja, sjo eller hji, hja, hjo).

Det giver jo en ekstra dimension, når man sidder i Afrika og mindes slagermelodien om barnet, hvis eneste juleønske var 2 nye tænder.

Dombaer

En anden gang fortalte mr. Moyo os om dombaerne. Nogle tongaer har en domba derhjemme. Jeg spurgte, hvor mange der har sådan en domba. Mr. Moyo mente, at det drejer sig om måske 1 ud af 100 familier.

En domba er en forhekset lille larve, som er kommet ud af sin ejermand. Det er gerne ældre mænd, som har en domba. Han sætter konen til at passe den. Den skal fodres med både kød og grønsager, og vokser sig efterhånden stor og får en menneskelig overkrop, men bevarer en slangehale som underkrop. Kun ejermanden og konen kan tåle synet af dombaen. Den er usynlig for de fleste andre, men hvis man kommer for skade at se den, så bliver man enten meget syg eller dør. Ejermanden af en domba kan sende den ud på rov om natten for at stjæle kvæg eller anden rigdom. Den kan stort set bruges til allehånde mørkets gerninger på ejermandens bud. Hvis dombaen skulle gå hen og blive beskadiget eller ligefrem dø, vil ejermanden lide samme skæbne.

Dombaernes eksistens er også anerkendt af veluddannede zambianere. Med vores baggrund i den danske kultur opfatter vi nok zambianerne som lidt naive, når de tror på den slags. Men zambianerne synes på den anden side, at vi er barnligt naive, når vi tro at alt kan forklares, måles og vejes.

(Fortsættes i næste nummer!)

PUSLINGE-90

Røde Stjernes yngste hold er nu ved vejs ende efter den første indendørs sæson og nu senest udendørs sæsonen. Indendørs sidste vinter klarede vi os over al forventning, selv om drengene kun havde spillet sammen i klubben i et par måneder. Men vi klarede at vinde og spille uafgjort så mange gange, at en plads i mellemrunden blev sikret. Her var modstanden imidlertid for stor! Men alt i alt en god indendørs sæson, hvor der også blev tid til vores eget julestævne i børneafdelingen og fastelavn for puslinge-holdet.

Med spænding imødeså vi udendørs sæsonen, og træningen gik fint. Men i starten af DGI-turneringen var vi for uvante med den store syvmandsbane og placeringen på banen (træningen var normalt på håndboldbanen: 2 x 4/5 spillere). Så vi tabte alle kampe i foråret; men i flere kampe var spillet udmærket - blot scorede modstanderne nogle "dumme" mål.

I sommerferien må gutterne have spist godt med pasta og is, for energien og styrken havde helt klart fået et pift opad. Mange lige kampe blev resultatet, og toppen nåede vi med et uafgjort resultat: 1-1. Kun et uretfærdigt dømt straffespark ødelagde den totale triumf! Kampen efter tabte vi 2-3; men igen efter formidabelt spil på alle pladser - i foråret havde vi tabt den tilsvarende kamp 0-9, så det var en fremgang, der kunne mærkes. Alt i alt er vi kommet meget tættere på de fleste modstander-hold. Så fremtiden tegner lys.

Nu tager vi så snart fat på indendørstræningen i Amtsgymnasiets hal, som vi hver lrrdag formiddag deler med de to andre børnehold. Vi skal deltage i DGI's indendørs turnering for puslinge 90, og så har vi

også kig på en del enkeltstævner - især dem hvor ikke kun vinderne får medaljer!

Når man som træner kigger tilbage på de første 13 måneder - for mere er det faktisk ikke - så bemærker man først: hold kæft, hvor er de allesammen blevet større. I starten gjorde det lidt ondt at falde på jorden - i dag spiller man videre efter en bold i ansigtet! Dernæst glædes man over en langsomt, men sikkert voksende spilforståelse og taktisk sans. Endelig er den tekniske kunnen naturligvis også vokset betydeligt. Spilforståelsen og teknikken udvikler sig - som så mange andre ting - ofte i ryk. Nogle spillere har allerede foretaget et sådant ryk, andre vil gøre det i den kommende sæson.

Men vigtigst af alt - glæden ved spillet er intakt. Selv om sejrene i perioder kan udeblive - og det må man jo gerne ærgre sig over - så er det vigtigt at huske, at ofte udvikler spillerne på et tabende hold sig mindst lige så meget som dem på det vindende hold. I vores række er forskellen på holdene jo oftest en eller to virkelig gode spillere, der så også scorer de fleste mål. Men de fleste spillere på de andre hold er bestemt ikke bedre end Røde Stjernes puslinge. Og trænerens spådom er altså: Røde Stjerne udvikler sig mere, fordi vores hold består af lige store stjerner. Træneren har selv prøvet det der var værre: som lilleput husker han endnu 0-21 mod Lyngby! Men han husker også, at han reddede et oplagt mål på målstregen!

Stjernerne hedder: Anders, Christian, Filip, Hung, Jacob, Lasse, Mads, Morten, Rasmus, Rolf, Victor og Viktor.

Ronald



Mamarazzi'er - ja tak! Var kjolen nu sort eller hvid, da hendes svulmende krop badede i fontainen i „Det søde liv“? Indtil for en måned siden var dette filmens nostalgiske spørgsmål, men den tragiske hændelse i tunnellen i Paris har henledt opmærksomheden på fotografen og belært os alle om de foragtelige paparazzier, der forfølger berømtheder - og i værste tilfælde tager livet af dem. Se & Hør bruger nu salgsargumentet, at bladet er paparazzifri - ikke flere afslørende historier. Stjerneskuddets redaktion har naturligvis også forholdt sig til den presseetiske diskussion. Vi er kommet frem til en anden konklusion end Se & Hør: vores blad er alt for stuerent, og vi er ved at fjerne os fra medlemmets nære verden. Der mangler skribenter, som tør affotografere virkeligheden fra helt nye vinkler, sume ind på detaljen, fokusere på det, som dybest set fænger hos alle - og til syvende og sidst: fange en historie før den finder sted. Vi vil gerne gøre Stjerneskuddet til bladet, der bliver flået ud af kuverten og læst før man kan få ro i sjælen. Sagt med andre ord: vi efterlyser svinene, som tør grave ned under overfladen og snuse sig frem til træflerne - til delikatesserne. Eller spyfluerne på væggen, der kan omsætte guldkorn i brusrummet til guf for folkesjælen. De mindste bambinorazzier, som endnu ikke kan skrive, kan levere kreative tegninger. De

store bambinorazzier kan garanteret skæve historier, som vil kunne feje benene væk under os lidt ældre. Jeres kraft og saft og aktive medvirken er grundlaget for, at klubben kommer godt ind i det næste årtusinde, og I kan selv være med til at sætte fodspor gennem bladet. Kvinder har tradition for at kunne dvæle ved tilværelsens mere intime sider. Stjerne-kikkerten havde da også engang en mamarazzie fast tilknyttet. Dengang var historierne saftige og nærværende - og netværket bag tangerede stikkeri, men det positive var, at vi forholdt os til hinanden. En hyperaktiv mamarazzi vil kunne genoplive disse gamle traditioner. Vi tør godt tage det forhadte ord i vores mund og efterlyser paparazzier. Der er flest mænd i klubben, og der bør findes mindst en par velunderrettede og underfundige mandspersoner, som kan levere mandehørm og bud på tidens mænd. Den aktive læser kunne tro, at nu skyder Stjerneskuddet for lavt og for skævt. Men tænk lige på, hvad den kære Anja provokerende har lært os: skæve skud og vinkler udvikler boldspillet og det at vise følelser er tegn på engagement. Det private er igen i fokus.

Afslutningsvis et par citater fra årgang 90/91: Udråb da startføjten lød „Spred jer i en stor klump“. Andre guldkorn: „jeg scorede hairtrick til træning“

Kristen kommunist

Redaktionen har modtaget nedenstående lille brev. Og sådan noget varmer jo en, der stadig føler det røde hjerte banke.

Som knægt spillede jeg fodbold i Solrød FC. Egentlig befandt jeg mig godt i klubben, bortset fra nogle problemer med mobning. Allerede dengang var jeg nemlig i den uheldige situation, at jeg var blevet kristen.

Siden dengang i Solrød har jeg oplevet denne negative holdning til kristendommen i flere forskellige sammenhænge. Både folk på arbejdspladser, i skoler, blandt venner og familie har været kritiske over for

min tro. Ikke altid en rar situation at være i.

I 1994 startede jeg så i Røde Stjernes fodboldafdeling, og lige fra starten følte jeg mig meget velkommen. Et af de meget positive førstegangssindtryk var kammeratskabet på tværs af alder, racer og andre skel.

I Røde Stjerne har jeg også altid selv følt mig accepteret og respekteret for min tro. Der er virkelig blevet taget godt imod mig. Måske er Røde Stjerne ikke længere en kommunistisk boldklub, men nogle af idealerne er da bevaret. Fællesskabet er efter min mening bedre end de fleste steder.

Jakob Vagner (serie 5)

Referat af spiller møde i volleyafdelingen 16. sept. på Gimle.

Dagsorden:

1. Spørgsmål, kommentarer
2. Haltider
3. Kurser
4. Julebowling
5. Træning
6. LUI-cup
7. Stævner/faste hold
8. Opvarmning
9. Regnskab - orientering
10. Volleyudvalg
11. Evt.

ad. 1

- Volleyudv. består af: Jette (rejst til Canada), Peter, Jacob og Claus S.

- Mange tak til Ove og Birgitte fordi de har påtaget sig henholdsvis træning og opvarmning - skidegodt!

-Og så det sædvanlige hjertesuk: Kom dog for h..... til tiden. Opvarmning starter fremover kl. 9:05 nul nul dut.

ad. 2.

Vi er (nogle er i hvert fald) stadig kede af vore haltider. Vi vil gerne have en tidligere tid torsdag - og det prøver vi på at få hvert år.

ad. 3.

Volleyudvalget har kursuskatalog fra DGI. Vil blive fremlagt ved træning. Stor interesse for spillekursus. Kan evt. afholdes i klubben. Forslag om spotkursus i idrætspsykologi (mødets senere forløb bekræfter måske dette - eller måske psykologhjælp?)

ad. 4.

Lørdag d. 6. dec., alternativt 13 dec.. Ove/Birgitte lægger hus til julefrokost, som vi bestiller udefra - et rigtig godt sted.

ad. 5.

-Mere ros til træner/træning. Ove kan også godt li' os - så længe vi gerne vil trænes. Han synes også det hjælper, og at vi er blevet bedre til grundslagene.

- Nye spillere (Astrid) at vi om torsdagen har en passende blanding af tekniktræning og spil.

- Hvis vi får tilgang af nybegyndere, vil volleyudv. koordinere, at vi skiftes til at træne dem.

- Spilleformen som vi træner med fast hæver problematiseres set ud fra et kvindesynspunkt; bliver de svage „holdt uden for?“ Der udspandt sig en sportssociologisk diskussion om, hvor langt man kan gå med specialisering, før man er gået for langt i en klub med Røde Stjernes struktur. Den mundede ud i følgende regel: Alle skal, når de går hjem, synes at de har haft det sjovt!

Vi fortsætter med at eksperimentere - lidt! Og forsøger løbende evaluering på træningsaftenerne.

Ad. 6.

Vi tilmelder os.

Ad. 7.

Nogen, der har været til midtvejsstævne i Silkeborg har - på Jacobs initiativ - fundet ud af, at de gerne vil danne et fast hold til DGI-turneringen. Nogen er: Jan, Ove, Peter, Birgitte, Inge og Lise B.

Det blev annonceret som et lukket hold - senere rettet til et fast hold i al åbenhed! Dette udspandt der sig en lang diskussion over:

I sidste sæson var det ikke sjovt at komme ud og spille, holdene fungerede ikke, og vi tabte næsten altid.

- Hvis det ikke bliver mere tilfredsstillende at spille i turneringerne, er der nok nogle der slet ikke gider spille mere og holder helt op.

- Realistisk set er det svært at stable 2 hold på benene, og det vil sige, at dem, der ikke er på det faste hold aldrig vil komme ud og spille - undtagen hvis de lige mangler en.

- Hvis nogle aldrig mere kommer med ud til turneringer, gider de nok ikke spille mere, og holder helt op.

- Det er aldrig sjovt at føle sig „holdt udenfor!“

For at så mange som muligt kan komme ud og spille i turneringerne vil nogen forsøge at lave endnu et fast hold (hold 2?). Og så må (hold 1?) ikke gå på strandhugst her, hvis de skulle mangle spillere.

Trods de delte meninger om projektet, kunne mødet konkludere, at initiativet accepteres, og så må vi senere tage konsekvenserne op til vurdering.

Måske havde det været mere reelt at annoncere, at man ville tage et sådant initiativ og begrunde det, fremfor at servere det som en allerede arrangeret kendsgerning! (referentens personlige bemærkning)

ad. 8.

Ros til opvarmeren. Der vil også fremover blive fælles opvarmning - efter opvarmerens lyst og behov.

ad. 9.

Budgetteret 10000 kr. til volleyafdelingen. Brugt 8300 kr.

ad. 10

Jette og Claus ud. Jan ind. D.v.s. ingen piger!

ad. 11.

Næste gang vil vi have labskovs uden så mange hele peberkor.

Hans

Aktiviteteterne



VOLLEYBALL

Kontaktpersoner:

Jacob 46 36 05 14

Volleyball - Spillested/tid:

Tjørnegårdsskolens hal: Tors. 21-23
Klostermarksskolens sal: Tirs. 16.30-19



PETANQUE

Kontaktperson:

Hans 46 37 11 27

BOWLING I RØDE STJERNE ?

I flere år har medlemmer af klubben brugt bowling som skæg afslapning til jul og ved sæsonafslutning. Nu er der åbnet mulighed for at dyrke bowlingen på et mere fast plan, og undertegnede er, fra diverse sider, blevet opfordret til at luften idéen og undersøge grundlaget i klubben.

Inden alle medlemmer løber frådende til telefonen og tilmelder sig, skal det lige slås fast, at deltagelse i bowlingaktiviteten ikke kan bæres af kontingentet. Der vil altså være ekstra omkostninger til banelejen. Prisen pr. person vil afhænge af hvor mange der bowler på hver bane. Banerne koster kr. 110,- pr. time.

Banerne lejes permanent for en hel sæson ad gangen, fra medio august til medio maj, og der betales hver måned bagud.

Som forsøgsordning kan gøres følgende: Alle er velkomne ved forud tilmelding til mig. Først til mølle osv., og man er ikke forpligtiget til at komme hver gang. Dog skal der være en „minimum kerne“ på fire-seks personer, da baneleje skal betales uanset om man bruger banen eller ej. Er der stor tilslutning, og ledige baner, kan der sikkert godt lejes flere fra gang til gang.

Hvis der i løbet af sæsonen, 1997-98, virkelig bliver bowlet effektive serier, og interessen er der, kan vi sidenhen diskutere om vi evt. vil tilmelde os S.Bw.U. (Sjællands Bowling Union), tegne licens og deltage i turnering næste sæson. Der spilles 4 og 6 mandshold.

Det er dog ude i fremtiden. Lige nu er idéen kastet ud til medlemmerne. Ring til Kurt, hvis DU er interesseret (TLF 30964714).

Aktiviteteterne



HERREFODBOLD

Træning på Hedegårdenes skole:

Senior: Tirsdage 18:30-20

Torsdage 18:30-20

Oldboys: Torsdage 18:30-20

Lørdage 14:00-16

Kontaktpersoner:

Serie5 (1): Morten 56 31 41 91

Serie5 (2): Michael 46 35 69 93

Oldboys (DGI): Svend 40 63 97 26

Oldboys (SBU): Arne 46 48 19 80



BØRNEFODBOLD

Træner udendørs på Hedegårdenes skole.

Ynglinge:

Kontaktperson: Christian 46 36 83 18

Lilleput:

Kontaktperson: Knud 46 36 46 92

Miniput 87:

Kontaktperson: Jørgen 46 35 09 81

Puslinge 90:

Kontaktperson: Ronald 46 36 75 30



DAMEFODBOLD

Kontaktperson:

Heidi

46 75 67 47

BOWLING



Haller og gymnastiksale er normalt lukket i skoleferier. Der kan være aflysninger i forbindelse med eksamen o.l.