

Skovtur

Lørdag den 28. maj kl. 13.00 for alle Røde Stjernemedlemmer og familie.

Den nye tradition tro, afholder Røde Stjerne sin årlige, succesrige 'skovtur' på arealet ved Amtsgymnasiets sportsbane. Deltagerne medbringer selv mad og drikke.

Efter frokosten vil der være rig lejlighed til sportslig udfoldelse. Petanque, fodbold, volley m.m. er nogle af mulighederne.

Af hensyn til arrangementets videre planlægning **BEDES TILMELDING GIVET SENEST DEN 14. MAJ** til

Ronald på telefon 42 36 75 30



STJERNE SKUDDET

Nr. 32 April 1994

BOLDKLUBBEN
RØDE STJERNE
ROSKILDE ★★★★★





Dette nummer af Stjerneskuddet ligner sikkert de tidligere numre i udtryk og form. Læserne vil sikkert ikke kunne se forskel - men!! I skal bare vide - der ligger slid og slæb og sved bag nummer 32. Redaktionens arbejdsbyrde er blevet øget med 25%. Vi er nemlig blevet decimeret; så spørgsmålet er egentlig, om vi stadig er mange nok til at kalde os en gruppe?

Jonna har lokket Mikro med over til Jylland, -til Randers! Og han si'r at han ikke gider tage til Roskilde for at være med i bladgruppemøderne.

Altså er vi kun 3 (+1) tilbage. Nyt blod til gruppen vil således blive modtaget med fryd og glæde.

Som det vil fremgå af indholdet i dette nummer, har vi klaret at få det fyldt ud - og fyldt godt ud vel at mærke - ved at ty til vore udenrigskorrespondenter og bede dem levere noget stof om livet i det fjerne udland.

Hans

**STJERNE
SKUDDET**

BOLDKLUBBEN
RØDE STJERNE
ROSKILDE ****

er klubblad for boldklubben Røde
Stjerne Roskilde og udkommer 3 -4
gange årligt i ca. 200 eksemplarer.

Redaktion:
Bettina, Evald, Hans (ansvarshavende), Suki.

Indlæg til bladet sendes til:
S. Harazuk, Duebrødrevvej 19, 4000
Roskilde, Tlf. 42 36 96 82.

Deadline for næste nr. :

Tryk: Amtscentralen



Bestyrelsen har vedtaget at bevilge max. 3000 kr. i tilskud til deltagelse i DGI's landsstævne i Svendborg.

Vi har modtaget et spørgeskema fra RIU, der ønsker nogle tilbagemeldinger fra klubberne omkring unionens arbejde. Formanden besvarer. Formanden har også accepteret at deltage i den analysegruppe, der skal analysere svarene.

Vi skal være mere omhyggelige med at få de korrekte træningstider i bladet - og oplysninger om, hvornår træning er aflyst.

25% af bladgruppens medlemmer =
50% af teknikken er rejst til Jylland.

Skovturen bliver den 28. maj, hvor der ikke er "tøserunde" (se bagsiden).

Hans

KASKETTERNE

Formand	Ronald Karlsen	42 36 75 30
	Skolegade 17, Roskilde	
Kasserer	Jens-Peder Jensen	42 35 23 94
	Lammegade 64, Roskilde	
Fodbold	Tom Kristensen	42 36 91 61
Børnebold	Evald Nielsen	42 36 44 21
Volleyball	Per Nørgård	42 36 20 80
Blad	Hans Dam Frandsen	42 37 11 27
Suppleant	Eva Heiberg	42 37 23 35
Suppleant	Allen Sawitz	42 39 12 35

Sport i udviklingsammenhæng

- Brev fra Bernhard i Nepal.

Det er dejligt en gang imellem som gammel Røde Stjerne medlem at få "stjerneskuddet" hernede (nepal), selvom indholdet er et halvt år gammelt, når det ankommer: Skægt at læse om "five-a-side turnering", - nu!

Jeg var for nylig i Bangkok, hvor jeg opholdt mig netop 1 dag, inden jeg skulle videre med tog nordvest på, op mod den burmesiske grænse (River Kwai - ja!). Pludselig kom min dreng Troels farende, bragede døren til hotelværelset op og råbte: "FC er i Bangkok. De spiller på National Stadium klokken 15.30. Vi må derud!" Efter at ha' fået tuk-tukken ned under de 120 i minuttet og efter en god del eftertanke var jeg enig og vi tog afsted.

FC-København var bestemt ikke noget at prale af. For meget øl og juleflasker, ude af turneringsform, 35 - 40⁺ varmt og en kamp, som for dem stort set ikke var andet end behagelig opvarmning til forårsturneringen hjemme i Danmark, - mod Nigerias landshold.

Alligevel reducerede køligt overblik på det rigtige tidspunkt, samneholdt med Benny's veltilrettelagte taktik, som skiftede netop som det skulle gøres, evne til at 'læse' spillet, intelligente kombinationer og ind imellem glimt af 'rigtig' fodbold, - nigerianerne til det de er, - et fodboldteam fra et udviklingsland.

Det er de til gengæld gode til. (??? Red.). Thailænderne, der ellers er rimeligt reserverede, lå flade af grin adskilli-

ge gange. F.eks. da et frispark helt ude ved sidelinien, ved et fabelagtigt (u)held røg ud i hovedet på publikum - bag spilleren (der er et par ting Bernhard får lov til at forklare nærmere, når vi har ham på dansk grund. Red.).

De få turneringer, der er her i Nepal, er sponsoreret af, ja gæt, - TUBORG, som er et af de største bryggerier hernede. Disse turneringer er de eneste sportsaktiviteter i Nepal, som er 'landsdækkende', dvs. at der også deltager hold fra nogle af de største provinsbyer.

Volleyball er langt mere udbredt og folkeligt organiseret. Ofte slår 4-6 landsbyer sig sammen og laver en turnering på en dag. Som så fejres. Familier, venner og bekendte og hele landsbyer er på benene fra morgen til sent aften. Potter og pander, ja både geder og høns kommer gående og ender i gryden. Alle har det pragtfuldt (nej, jeg ved ikke om geder og høns også har det, men jeg ved, at de har haft et godt liv indtil da).

Jeg var i Khatmandu for at se fodbold; en finalekamp i en af de mere eller mindre tilfældige turneringer, *King Birendra Happy Fun Day Tournament New Year Cup*. Nationalstadion, ca. 35.000 pladser, var fyldt og de to hold gik til den med sydlandsk temperament. Forbavsende høj standard af spillet. Spillerne var i hvad jeg ville kalde kanonform. Men jeg kender jo nepale-

serne, så det undrer mig ikke; utroligt fysisk seje er de (gurka-soldater er ikke kendt for ingenting). De er ikke ret store, men vanvittigt hurtige, og spillet er derefter. Ingen brutalitet overhovedet. Deres spil er også utroligt artistisk og præget af en boldbehandling fuldt på højde med FC-Københavns. Alligevel ville de være blevet masakreret i et sammenstød med FC.

De dybe, ofte videnskabeligt gennemarbejdede strategiske og taktiske analyser og teorier, der udvikles ved de europæiske trænerskoler, omsættes i træneruddannelse, afprøves på banerne i klubberne og de nationale teams, - kræver en omfattende kultur- og underholdningsindustri, økonomi, professionalisme og en hverdagskultur, hvor folk har brug for fodbold. En sådan kultur findes ikke hernede. Det kræver også en kultur, hvor børn lige fra børnehaveklasse opdrages i et fællesskab, teamwork, samarbejde, forudseenhed og planlægning, som derved bliver en ballast hos den enkelte der kan bruges og afspejles i - netop fodbold. Den kultur findes ikke her.

Hvad de kan, er at gøre deres bedste hver for sig, og det gør de så det klodser. Resultatet er individuelt artisteri, som kan få os til at måbe, mens teamwork, strategi og taktik er ren Obelix. Det er jo netop det en masse af de 'nye fodboldnationer' fremviser i de her år.

Denne 'mangel' eller kulturforskel møder jeg utallige gange i mit daglige arbejde med døveskolen, der nu er ved at være på benene. Vi har netop afsluttet aftaler med World Bank, South Asian Development Bank og JICA (det japanske Danida) om finansiering af projektet. Projektet vil koste ca. 29 mill.

rs eller ca. 4 mill. d.kr. Men langsigtet planlægning, 5-7 år, førend vi er fuldt udbygget, kræver træning, træning og træning i noget der ikke er tradition for. Det kræver trekantskombinationer, samarbejde, teamwork over hele banen, frontløbere, wings etc. Ikke total-fodbold, men gedigent almindeligt ordentligt arbejde, der også er sjovt. Fodbold er sjovt. Også hernede.

D. 10. februar 1994

Bernhard Larsen
Bagale Tole. Ward no. 8/38
Pokhara
Nepal

Her skulle der ifølge redaktionens intentioner have været en illustration af en speciel fodbold-teknisk detalje, den såkaldte *nepalesiske tunnel*.

Denne underholdende finte benyttes kun af nepalesere, når de spiller mod vesterlændinge eller andre spillere af samme fysiske størrelse. Finten går ud på, at en nepaleser i fuld fart styrer direkte på modstanderen. I et par meters afstand samles bolden mellem nepaleserens føder og føres derpå bagud, hvorpå den fortsætter opover nepaleseren og vesterlændingens hoveder. Mens vesterlændingen er travlt optaget af at finde ud af hvor bolden blev af, smutter nepaleseren lynhurtigt imellem vesterlændingens ben og optager fuld boldkontrol.

Rejsebrev fra De kanariske Øer

Klokken er otte morgen. Det er lige blevet lyst. Jeg sidder på verandaen og kigger ud over byen. Her er stille. Folk er ikke stået op endnu. Og aftenens larm fra diskotekerne er væk. Der kører en enkelt skraldevogn og nogle få andre biler, det er det hele; bortset fra fuglene, der synger. Det er lidt køligt, når man sidder i shorts og t-shirt. Der er ikke en sky på himmelen. Det plejer der ellers at være. Det plejer at være helt over-skyet om morgenen - indtil solen står op, så forsvinder skyerne, -tja! som dug for solen! Jeg sidder med ryggen mod øst lidt oppe på siden af den slugt, byen (bogstavelig talt) er lagt i. Jeg kigger lige over på slugtens modsatte væg. Om lidt vil jeg kunne se solen starte med at skinne øverst oppe, for derefter helt tydeligt at kravle langsomt ned ad slugtens side. Jeg kan se, den er lige ved at være der. Og nu!, nu kan jeg se, den begynder at skinne på toppen. Så er det tid at begynde på at arrangere morgen-maden og få sparket ungerne ud af sengen, så vi kan få noget ud af dagen.

Strand og havn er omgivet af to lange moler, og yderst på hver mole kan man få noget koldt til halsen, f. eks. et glas øl. Der er en lille kilometers spadseretur mellem hvert sted. Det passer lige med, at man først går ud på den ene mole og får en kold formiddagsøl. Derefter slen-trer man langsomt rundt om havn og strand og ud på den anden mole og får nok en kold formiddagsøl, der langsomt nedsvælges, mens man sidder og ser folk gå forbi. Det er faktisk ikke nød-vendigt at flytte sig

overhovedet. Hele verden - Puerto Ricos internationale verden - kommer forbi, og i det fjerne, bag alle bådene i havnen, kan man skimte stranden. Herfra går der turbåde hver time til Mogan og Argui-neguin. Herfra forsøger unge solbrændte mænd at sælge endages fisketure for 6000 Pesetas. Af billederne fremgår det, at man fanger store Sværdfisk og Dol-phiner, men går man dem nærmere på klingens, indrømmer de, at det er sjæl-dent, "men vi fanger altid et eller andet - næsten".

Ved bordet bag mig, tales der norsk, til venstre engelsk og til højre finsk. Alle dem på barstolene omkring selve baren taler spansk. Der er en hund, der gør, det er internationalt. I virkeligheden kunne man godt tilbringe en uges ferie her på sin flade, uden at synes, at man havde spildt tiden! Der sker hele tiden noget. Men formiddagen er næsten gået, og den er gået godt!

På stranden. Der kommer en politi-patrulje spadserende mellem de solba-dende, iklædt korte bukser, pistol, knip-pel og notesblok. De standser og sludrer lidt med den tykke canarier, der går rundt og lejer liggestole ud. På trods af deres påklædning ser de meget fredsom-melige ud, de har nok bare haft brug for et påskud til at gå rundt og kigge på da-mer!

Stranden er fuld, det er mindst 25 gra-der i skyggen - men her er ingen skyg-ge. Det er dejligt, når man, som jeg, har det ligesom krybdyrene og elsker var-

gælder altså ikke poolen.

På vej hjem fra stranden kom jeg til at gå bagved en pige med en t-shirt på, hvorpå der stod "Escuela Canaria de Voley playa". Det må betyde sådan noget som "Den canariske beach volley skole". Hva' Gunnar - sku' vi ikke ta' på kursus der? Jeg var ikke åndsnær-værende nok til at bede om adressen, men den må kunne findes. Og DGI må kunne yde et tilskud.

Efter en nødvendig ny forsyning af faktor 20 "sun block" vandfast solcreme til Uffes nakke, ryg og bagben, er vi - som sædvanlig sidst på eftermiddagen - havnet ved poolens kant. Anna og Uffe har besluttet sig for et spil "pool" - tja! det hedder det vist - pool ved poolens kant! Uffe er sur over, at Anna vandt to gange i går og derfor går rundt og siger, at hun er bedst. Han mener absolut, at han er bedst, han var bare drønuheldig og kom til at skyde den "sorte" i hul.

Foran mig i pøl'en tumler sig 3 særde-les digre lokale? i hvert fald spanske ungmøer i vandet. I mangel på en bold, går de ivrigt op i at kaste til hinanden med låget fra en flaske sololie. De morer sig herligt. Åbenbart er mine sene eftermiddagsvaner ved at blive (aner)-kendte på stedet. Da jeg for et øjeblik siden gik hen til pøl-baren, hviskede el camarero til sin kvindelige kollega: "Un Cuba libre", og jeg kunne kun nikke bekræftende. Det ser ud til, at Anna og Uffe er færdige med deres første om-gang pool. Ansigtsudtrykkene røber intet om udfaldet, men de ser ud til at være gået igang med et nyt spil.

me. Jeg er omgivet af skandinaver, finner, tyskere, englændere, og hollæn-dere i enhver alder og tyngde og i for-skellige grader af afklædthed - mest næsthøjeste grad! Og det uden hensyn til alder og tyngde. Og her er forbløf-fende mange spaniere, også andre end strandløverne. Faktisk lige så mange som os andre tilsammen, det må være fordi de har påskeferie. De optræder i nøjagtig samme på- eller afklædning som os andre. De har åbenbart langt om længe lært, hvordan man ter sig ved deres strande - de falder helt ind i bille-det.

I går var vi her i to timer. I dag holder vi til max. en time. Vi gider heller ikke smøre solcreme på igen, når vi har været ude og køle os i Atlanterhavets 20 grader kolde bølger. Lidt herfra ligger der en i lange bukser, skjorte, jakke, hat, strømper og sko på en liggestol. Han har lagt et håndklæde over det lille bare stykke mellem buksernes underkant og strømpernes overkant. Han optræder i strandens mest usædvanlige påklæd-ning. Kun mangler han slips!

Torsdag d. 31. marts kl. 16:49, lokal tid, vores 6. dag. Uffe har netop erklæret: "Jeg tror ikke, jeg gider gå så meget i vandet mere"! Vi troede, han var umæt-telig. I timevis har han flydt rundt med maske og snorkel på og set, påstår han, tunfiskeyngel, moræner, kuglefisk, sø-pindsvin og meget, meget mere. Solen har også været hård ved hans bagside - den der vender opad, når man svømmer rundt i vandet og kigger nedad.. Og vi har halvt om halvt forventet, at på et eller andet tidspunkt måtte han nå sit opløsningspunkt. Men selv han kan altså få nok. Men han sluttede dog med: "Det

Nyt fra volleyafdelingen

Som det ses af skemaet under aktiviteter, klarer Røde Stjerne sig rimeligt i turneringerne. Der er høj aktivitet i afdelingen. Ved amtsmesterskaberne i Borrevejle blev vi ikke nummer 1, men besatte 2., 3. og 4. pladsen, og det var da næsten flottere.

Vi havde 2 hold med til årets stævne i Fuglsø. Ved en fejl kom begge hold til at spille i såkaldt "åben motionsrække" d.v.s. uden regler for mindste antal piger. Det gik meget godt. Røde Stjerne 1, der blev degraderet til Røde Stjerne 2 gik ubesjret igennem hele stævnet - dog kun når det gjaldt 2. sæt.. I øvrigt tabte holdet alle sine kampe undtagen en, der var røvkedelig.

Week-end'en den 15.-17. april tager et hold til Aakirkeby på Bornholm. Og mindst et hold bliver det til, til landstævne i Svendborg 30. juni til 3. juli. Jo der sker noget.

Og så vil rygtet vide, at der er kommet et sæt nye bluser til volley, det kommer som en overraskelse. Skulle vi have nye bluser?

Der har været aktivitetsudvalgsmøde i DGI's volleyafdeling. Røde Stjerne er repræsenteret i udvalget ved Gunnar. Der var ekstra fremmøde fra Veksø, der var meget utilfredse med de nye regler, specielt overtrådt. Det kom der en stor diskussion ud af, men de regler vi har vedtaget i Roskilde amt kommer sandsynligvis til at ligne de regler der vil komme til at gælde for hele DGI.

Der var stor tilfredshed med det afholdte dommerkursus, så det vil blive gentaget.

Og så blev der nedsat et beach-volley-udvalg. Gunnar blev primus motor og mødeindkalder.

Ved valg til aktivitetsudvalget opnåede udvalget at blive fuldtalligt i modsætning til tidligere, idet Veksø lovede at stille med en repræsentant, så det var godt de mødte frem for at brokke sig.

Hans

Volley-debatindlæg

Hvordan modtager vi nye spillere? Det er ved at blive et stort problem, hvordan vi modtager nye spillere.

I februar kom 4 nye spillere på én gang. De 3 havde meget lidt kendskab til volley.

Hvordan kan vi indsluse nye spillere, så de 'gamle' og nye får det rart?

Spillet går i stå, hvis de nye spillere ikke kender reglerne. Kan vi lave en indslusningsplan?

1. Var det en idé at samle nye spillere sammen på en venteliste, så der var fælles start for nye?
2. Træningen kunne starte op den første torsdag hver måned. De nye skulle have en bane for sig selv. De 'gamle' spillere skulle hjælpe på skift og fungere som trænere.

På vegne af flere 'gamle' spillere

Jane



Jørgen Leth kan få Laudrup til at danse ballet, og det er mere end slow motion-trick. Carl Louis gik til musikken, og een kan spørge sig selv om der monstro også skulle være takter, toner og poeter indenfor egne mure i klubben. Et tilfældigt udkast med mikrofonen afdækkende følgende:

Q: "...det mest inspirerende sted er bagsædet i natbussen. Der ligger noget dybt inde i baghovedet, og nogengange er det lige på tungen. Så skal man bare finde en fed rytme, og så kommer man helt i en kontemplativ stemning..."

I: "en hvaffor noget ...komplexsativ?" (og her stod interviewer allerede af, hvorefter resten er en direkte gengivelse af samtalens udvikling).

B: "Jeg har gode erfaringer med, at man er flere om det. Så kan man spille op til hinanden. Det hjælper iøvrigt, hvis man først har hældt nogle bajere i sig"

C: "Enig, enig. Jeg er faktisk en slags lejlighedsdigter. I ved.. hver gang der er nogen der fylder rundt, og jeg gør det bedst alene - især når jeg cykler. Så flyver tankerne bare derudad."

K: "Der er jo en del i klubben, der snart runder det halve århundrede. Der må være nogle kunder i bixen."

B: "Så der der forresten ham den unge fra julefrokosten... Bah, bah, bah... det er mere en youghurt, og sikken en slutspurt, det gik jo som smurt - Kurt,,,bah,

Q: "Jeg drømte faktisk, at jeg fik dem til at lave boldøvelser til musik. Pele har ikke levet forgæves, og et eller andet sted tror jeg, at man godt kan gøre det." B: "Tag natbussen - eller cyklen måske. Eller prøv volley. Der varmer de tit op til musik, og jeg har hørt at "de gamle" også har sat træningen i system. Der er faktisk mange toner i klubben, og når jeg tænker tilbage, så er vi s'gu blevet mere kreative med årene.

K: "Apropos toner, så efterlyste ham med de grønne strømper også flere sange i klubben. Nu er det jo snart Grand Prix tid. Mon det var det han hentydede til?"

Q: "Vi ku' jo lade rygtet løbe. Det kan være at der er nogle, der hip hopper på den. di da di da dum"

B: "Nu kommer det... det der kontemper...muskelmænd, muskelmænd langsom stræk i lår og lår og lår mærk et stille spænd og ånd langsomt ud igen."

Q: "Det er tidens trend, og træk vejeret ind igen min ven... hvor er du rap, rap, raplende rafineret, og så har vi den der med..."

Og her udløb båndet så. Men det står fast, at klubben er godt rustet, når kommunen til efteråret sætter fokus på det musiske.

Aktiviteterne



Herrefodbold

Kontaktpersoner:

Tom, formand	42 36 91 61
Serie 5, Casper	42 39 46 08
Serie 6, Jørgen	42 36 68 23
Senior, 7-mands, Mikael	42 36 16 70
Oldboys 1/Laurits	42 37 08 41
Oldboys 2/Evald	42 36 44 21

Træningstider/sted:

Al træning foregår på Hedegårdens Skole.

Tirsdage 18.30-20.00

Træning er for alle og er baseret på opvarmning, spil til 2 mål og udstrækning.

Torsdage 19.00-21.00

Træning for serie 5-og 6 spillere. I træningen indgår teknisk/fysisk træning, ca. 50 min, - spil til to mål, ca. 60 min., udtagelse til weekendens kamp.

Lørdage 14.00-16.00

Træning er for alle. Oldboystræning.



Damefodbold

Kontaktperson:

Heidi 46 75 67 47



Børnefodbold

Kontaktpersoner:

Drenge/Kit	42 36 12 65
Miniput/Evald	42 36 44 21
Puslinge/Knud	42 36 46 92

Al træning foregår på Hedegårdens Skole.

Træningstider:

Drenge	Torsdage 18.00-19.30
Miniput	Lørdage 11.30-13.00
Puslinge	Lørdage 10.00-11.30

Aktiviteterne



Volleyball

Volleyudvalget/kontaktpersoner:

Gunnar (også DGI)	42 36 19 68
Jacob	46 38 49 10
Lise	42 36 96 82
Per (også bestyrelse)	42 36 20 80

Spillested/tid:

Tjørnegårdsskolens hal Tors. 21-23
Tjørnegårdsskolens hal Tirs. 16-18
BEMÆRK at torsdagstiden på et pt. ikke fastlagt tidspunkt vil blive flyttet til tidsrummet 20 - 22 ifm. udendørs træning.

Tider og steder er gældende indtil sommerferien.

Stillingen efter 7 stævner i DGI's volley-turnering.

Hold/Stævne	Stilling pr. 31/12	5/2	5/3	6/3	Point ialt
Veksø 1	34	7	8	5	54
Havdrup 1	19	6	9	6	40
Røde Stj. 1	28	3	7		38

På niendepladsen følger:

Røde Stj. 2	4	4	6		14
-------------	---	---	---	--	----

Fodboldstøvle-børs

Da børnene gror stærkt i disse tider, og især deres føder, må der forventes at være et rimeligt marked for brugte børnefodboldstøvler.

I den anledning vil børneafdelingen producere en køb & salgsoversigt med udgivelse ca. 15. maj. Skriv en kort annonce og aflever til din træner. Trænerne vil uddele oversigten til alle børnespillere.

Evald

Se iøvrigt tidspunkter vedrørende træningsaflysninger og ferie på side 3.