

JULESTÆVNE FIVE-A-SIDE JULEFROKOST

12. Dec.

JULESTÆVNE - VOLLEYBOLD

I forbindelse med julearrangementet den 12. december, bliver der arrangeret

VOLLEY-STÆVNE KL. 12 -18

I AMTSGYMNASIETS HAL

i sædvanlig stil med små overraskelser, inviterede hold fra andre klubber, mad&drikke og almindelig hygge.

Tilmelding til volley-udvalget!!!

FIVE - A - SIDE FODBOLD

Den traditionsrige fodboldturnering for klubbens seniorer afholdes på :

HEDEGÅRDENS SKOLE

D. 12. DEC. KL. 12.00 (Præcist!)

Tilmelding, der forudsætter kvittering for 93-sæson, kan ske på liste i klub-lokale eller på tlf. 42 366823 (Jørgen).

Max. 36 spillere, - kun få pladser!
Deltag også i Hans Ottos V's quizz.
Tilmelding skal ske senest d. 8. dec.
Tilmeldingsgebyr er 30 kr/person.

JULEFROKOST

De to arrangementer kolliderer, når dagens højdepunkt, julefrokosten, starter på :

HEDEGÅRDENS SKOLE

D. 12. DEC. KL. 18.30

Her vil der blive serveret frådende lækre, halvkolde retter. Vin, øl og vand kan købes. Prisen for deltagelse vil ligge på ca. 75 kr.

Tilmelding, der skal foretages, senest d. 5. december, sker til :
Ronald Karlsen (Tlf. 42367530)

Stjerne Skuddet

Nr. 28
9. Årg.
Dec.
1992





Anfø'ren

Røde stjerne stadig på banen.

Efter generalforsamlingen (se referat inde i bladet) hedder klubben stadigvæk Boldklubben Røde Stjerne Roskilde. Et forslag om navneskift fik mange hjerter hos stjernespillerne til at springe et slag over, for derefter at banke voldsomt for klubbens image og traditioner. Forslaget fik altså det røde kort, men samtidig en rose for at have varmet hjerterne op.

Vores navneklub i København har faktisk diskuteret helt at nedlægge deres klub. Det bliver diskuteret på deres generalforsamling den 20. november. I næste nummer af bladet går vi tæt på Røde Stjerne København (hvis den altså eksisterer).



er klubblad for boldklubben Røde Stjerne Roskilde og udkommer 4-8 gange om året i ca. 200 eksemplarer.

Redaktion:
Evald, Bettina,
Hans, Suki
og Micro.

Indlæg til nr. sendes til:
S. Haraszuk
Duebrødrevvej 19
4000 Roskilde
tlf: 42 36 96 82
Deadline for næste nr:
1. april 93

Tryk: Amtscentralen.

Alt imens de "gamle" i Røde Stjerne klubberne diskuterer alderdom, retrætemuligheder, imageskift etc., har den nye generation taget kampen op PÅ BANEN. Først vandt Røde Stjerne miniputterne amtsmesterskabet i fodbold, og så var de sørme også meget tæt på at sikre sjællandsmesterskabet. Kun et sort uheld hindrede dette - efter sigende. Flot gået af disse drenge og også en applaus til holdleder, træner og forældrene bag. Mød de unge stjernespillere inde i bladet, hvor der også er nærmere om de to andre børnehold, som bare GØR DET.

Læs også om Annapurna og om at være HØJ i Nepal: En af vore spillere GØR DET OGSÅ, nemlig vores udsendte medarbejder, Bernhard, der har lavet en reportage. Og der er også en adresse til julehilsnerne.

Apropos JUL. Så se også lige bagsiden med de gode gamle traditioner: five-a-side, julevolley og julefrokost. Deadline for næste nummer af bladet er den 1. april 93, - og det er ikke en AND - den er forhåbentlig spist til den tid.

Suki



Så har den nyvalgte bestyrelse holdt sit første bestyrelsesmøde.

Konstitution

Efter længere tids diskussion genvalgte Ronald til formand og Jens-Peder indvilgede i at fortsætte endnu et år som kasserer (der var dog ingen modkandidater).

Brugerbetaling

Som vi blev orienteret om på generalforsamlingen, vil kommunen dels omfordele det tilskud man giver til bl.a. idrætsforeninger, dels nedsætte det tilskud der gives med 0,5 mill. kr. Omfordelingen sker hovedsagelig til fordel for de klubber, der benytter egne lokaler (tennis og badmintonklubben). Pr. 1.9.93 skal vi til at betale for at bruge hall'er, gymnastiksale og klublokale - et slag på tasken ca. 10.000 kr om året. Mere om det i næste nummer af stjerneskuddet.

Hvis I læser "Dagbladet" fra 2. nov., vil I se at det var vores formand, der havde

pressens bevågenhed, på det halvårige møde i RIU.

Fusion

Vi er nu medlem af Danmarks største og magtfuldeste (!?) idrætsorganisation DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger), sluttet sammen af DDGU (De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger) og DDSG&I (De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger). Den lokale afdeling (RAG) holdt delegeretmøde i Borrevejle 14. nov.. Røde Stjerne kunne stille med 4 delegerede, men desværre så ingen sig i stand til at deltage, selv om der var middag med bal bagefter.

Mere kørvell!

Til sidst et hjertesuk. Til næste generalforsamling vil der blive stillet forslag om kønskvotering til bestyrelsen. Den består nu udelukkende af mænd, og det er squ da lidt kedeligt. Heldigvis er Eva suppleant. Hun får mødepligt ved kommende bestyrelsesmøder!



KASKETERNE

Formand	Ronald Karlsen	42 36 75 30
	Skolegade 17, 4000 Roskilde	
Kasserer	Jens-Peder Jensen	31 54 95 12
	Geislersgade 14, 1.th, 2300 Kbh S	
Fodbold	Tom Kristensen	42 36 91 61
Volleyball	Per Nørgård	42 36 20 80
Blad	Hans Dam Frandsen	42 37 11 27
Badm.obs.	Jesper Mobæk	46 75 43 74
Suppleant	Eva Heiberg	42 37 23 35
Suppleant	Allen Sawitz	42 39 12 35

4. Generalforsamling 92

1. Valg af dirigent.

Allen fra volley-afdelingen.

2. Valg af referent.

Evald fra fodbold-afdelingen.

3. Bestyrelsens beretning.

Formanden lagde ud med endnu en gang at rette en tak til Jørgen og Tom for deres gode indsats med indretning af klublokalet.

Formanden meddelte, at medlemstallet er stabilt, idet der er 122 betalende medlemmer samt en del gratister. (*Gratis-spørgsmålet gav anledning til en større diskussion, dels om omfanget, dels vedr. principper omkring gratisme. Formanden oplyste om den almindelige procedure, idet kontingentspørgsmål er et fast punkt på bestyrelsesmøderne. På den baggrund er det op til holdlederne, at sikre, at de udøvende også er kontingentbetalende.*)

Tak til den afgående bestyrelse samt Prosper, der omsorgsfuldt har sikret, at klublokalets køleskab hele tiden har haft noget at køle på.

I 'Kort fra året' nævntes klubbens julestævne i Amtsgymnasiets hal samt fodboldafdelingens five-a-side turnering, der på bedste vis forenedes ved en succesfuld buffet i klublokalet.

Indendørstider fortsætter uændret i sæsonen 92/93, dog er badminton-tiderne måske ved at glide ud, idet der ikke det sidste års tid er blevet spillet særligt meget badminton i klubbens regi..

Omklædningsforholdene på Hedegårdene Skole har været lidt kaotiske pga. strid mellem skole og skoleforvaltning (kommunen har besluttet weekendlukning af skolen og følgelig har skolen ikke penge til at betale for opvarmning af badevand og pedel i weekender). Der er lovet en løsning fra forvaltningens side.

RAG bliver sluttet sammen med DDSG&I under navnet DGI Roskilde Amt. Årsmøde i Borrevejle d. 14.11.92. RS har 4 pladser.

Roskilde-ordningen, der vedrører driftstilskud til klubberne, står til at skulle ændres. Gebyrbetaling for benyttelse af kommunens faciliteter betyder bortfald af den hidtidige 100% dækning. Ydermere omlægges tilskud, således at klubber med f.eks. private haller får et større tilskud. Konsekvensen af dette er, at f.eks. RS kommer til at betale for andre klubbers 'luksus'-faciliteter. RIU (Roskilde Idsræts Union) har støttet den nye ordning. RS har protesteret imod ordningen. Kommunen regner med at hente 0,5 mill. kroner hjem på ordningen.

Afdelingerne.

Fodboldformand Lars afslutter 'karrieren' efter 2 år.

Der har været tilmeldt 2 oldboys-hold, 2 herresenior, 1 damesenior, 1 miniput og 1 lilleput-hold. Oldboys og børnehold har deltaget i indendørsturneringer. Specielt børnehold har oplevet gode resultater.

Volleyafdelingen klager over stilstand, der er brug for nyt blod. Der snakkes meget om nye initiativer, men der savnes energi (=frivillige). Der er 20-30 aktive, men fremmødet er for ustabil. IKKE-volley'er opfordres til at deltage (*se træningstider i klubbladet*).

Badminton har været meget tyndt, men Jesper ser en 'blomstrende' fremtid imøde for afdelingen. Der har været mange forespørgsler.

Bladgruppen har pligtro afleveret 4 udgivelser. Den 'nye teknik' har præget gruppens arbejdsform.

4. Regnskab

Kontingentindtægter blev mindre end budgetteret og der blev brugt 10.000 kr på indretning af klublokale. Dette har sammen med et overforbrug hos fodboldafdelingen medført, at der er blevet tæt på klubbens reserver.

Der blev rejst nogle spørgsmål, som bestyrelsen arbejder videre med.
- Skal der være mulighed for ½-års-kontingent?
- Telefonpenge til holdledere, -er der dækning for holdledernes udgifter?

Regnskabet blev godkendt

5. Indkomne forslag

Under dette punkt skjulte sig aftenens debateme, - klubbens identitet. Bestyrelsen havde bedt Gunnar fra volleyafdelingen om et 'provokerende' indlæg i klubbladet vedrørende klubbens navn. Sigtet med denne debat skulle gerne være at indkredse klubbens identitet/kvaliteter.

Som oplæg til aftenens diskussion formulerede formanden 4 spørgsmål:

- Er klubbens navn en hæmsko for hvervning af nye medlemmer?
- Ønsker vi med navnet at signalere et tilhørsforhold til venstrefløj?
- Hvad er de væsentligste kvaliteter ved Røde Stjerne?
- Hvad savnes der i Røde Stjerne?

Den efterfølgende diskussion bragte ikke svar på alle spørgsmål, men der var dog erklæret enighed fra de yngste til ældste, at klubbens navn skal der ikke røres ved. Fra ungerne kom der besked om, at de da gerne vil hedde 'Røde Stjerne', - de unge serie 6-spillere ville også gerne vedkende sig navnet, dog uden at de lagde noget specielt politisk i det, og fra nogle af de gamle lød det, at det var da vist lidt af en 'pseudo-diskussion'!

Klubbens navn signalerer et eller andet (ikke nærmere defineret) forhold til venstrefløj, men også noget sportspolitisk, forskellig fra de etablerede klubber, bl.a. kendtegnet ved en god del anarkisme tilsat en anelse styring, og med plads, også for tusedengene. Vi skal dog være opmærksomme på, at vi ikke er exceptionelle i den henseende. I Danmark eksisterer der en bred folkelig idræt, hvor det sociale har høj prioritet.var nogle af overskrifterne i diskussionen om klubbens identitet og kvaliteter.

6. Budget og fastsættelse af kontingent

Budgetforslaget indeholdt kun få ændringer, dog hæves budgettet for fodboldafdelingen.

Dette sammenholdt med lavvande i klubbens 'formue' medførte forslag om hævelse af kontingent til 500 kr pr. år for voksne og 250 kr pr. år for børn og unge under 25 år. Passive medlemmer skal betale 50 kr pr. år.

(En sammenskrevet oversigt over regnskab og budget er vist som bilag). Budget og forslag til kontingent blev vedtaget.

Der blev rejst spørgsmål omkring klubbens politik mht. sponsorer til tøj.

Formanden redegjorde for den gældende politik. - De enkelte hold må selv skaffe sig sponsorer. Mulighederne er vide, dog skal aftaler godkendes af bestyrelsen.

AG

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Ronald og Jens Peder genopstillede. Nye i bestyrelsen blev Per (Volley), Tom (fodbold), Hans (blad), Evald (diverse). Som suppleanter valgtes Eva og Allen, begge fra volleyafdelingen. Jesper Mobeck (badminton) fik status som observatør.

8. Valg af faste udvalg

Volley: Per, Gunnar, Micro, Lise og Jacob.

Fodbold: Holdlederne + Tom (formand for fodboldudvalget)..

Blad: Bettina, Evald, Hans, Micro og Suki.

9. Valg af revisorer

Uden vrøvl valgtes de foreslåede kandidater, Michael Olsen og Ib Kristiansen.

10. Eventuelt

Det kunne konstateres at cirka 25 betalende medlemmer var mødt op til generalforsamlingens start

Da der traditionen tro var fodbold i fjernsynet samtidig med generalforsamlingen, var der blevet efterladt en papirlap, hvor det unge serie 6-hold anmodede om at komme i betragtning til nye trøjer, og så iøvrigt meddelte, at de stillede op til 93-sæsonen på 'samme grundlag' som i 92-sæsonen.

BILAG

Regnskab, budget og realiserede tal for 91/92 samt budget for 92/93.

	1991/92		1992/93
	Budget	Faktisk	Budget
Kontingent	45.000	40.125	48.000
Tilskud	8.000	11.600	10.000
Renter & Div.	700	550	700
Overført f. t. år	24.700	24.700	5.450
Indtægter ialt	78.400	76.975	64.150

Fodbold	25.000	31.225	28.000
Volley	12.000	9.150	12.000
Badminton	1.500	250	0
Blad	6.000	5.375	6.000
Vederlag	12.000	11.600	8.600
Klublokale	10.000	8.875	0
Overførsel t. n. år	400	5.450	4.050
Div. udgifter	7.500	5.050	5.500
Udgifter ialt	78.400	76.975	64.150



Græsroddernes demokrati

Mens der flere steder i verden sker omvæltninger til mere demokratiske politiske systemer, forsøger man i Røde Stjernes volleyballafdeling at gå den stik modsatte vej. I sin søgen efter en bedre verdensorden har volleyballudvalget - som iøvrigt er demokratisk valgt på generalforsamlingen (og ikke som nogen måske tror på et spillermøde) - udstedt et nyt direktiv. Ifølge denne nye lov er alle spillernes indbyrdes placering på banen fastlagt på forhånd. Nu mangler de bare regler for indløb, fremløb, udløb og afløb.



Den onde cirkel ?

Dets siges, at man kan vænne sig til alt. Og der må være noget om det. Gennem flere år har volleyballafdelingen vænnet sig til nogle besynderlige træningstider: sent på eftermiddagen og først på natten. På trods heraf er tiderne langsomt blevet lidt af et tilløbsstykke. Der kommer flere og flere.

Det mest forbløffende er imidlertid, at en meget stor del af de nyankomne er

kællinger (som en af klubbens gamle kællinger plejer at udtrykke det). Det har medført en sand flodbølge af gamle volleyballspillere og især fodboldspillere. De har åbenbart lugtet lunt og tiltrækkes af egne uimodståelige ur-instinkter.

Bare de nu ikke skræmmer kællingerne væk igen.

Fan'en til debat.

Opblødningen i øst havde også sat sine spor i optakten til årets generalforsamling. Et provo-indlæg i klubbetallet var med til at skabe den mest iltre diskussion



nogensinde i klubbens historie. Provokationen havde sågar vækket et par gammelkommunister, som mange ellers troede døde og borte for længst.

Selv formålsparagraffen var oppe at vende. En fraktion mente klart, at formuleringen "... at udbrede boldspillet ..." burde tolkes som noget i retning af "... at leve efter og arbejde for udbredelsen af den socialistiske ideologi ...". Den mere liberale fraktion mente, at det betød "... dyrke sin sport og lade andre sponsere det ...".

På trods af uenigheden nåede man frem til nogle helt konkrete resultater:

Nul sponsor

En politisk sponsor-aftale kan næppe indgå, fordi den gammelkommunistiske fløj på den ene side ikke længere er stor nok til at gennemtvinge en rød kontrakt, men på den anden side stadig er stærk nok til at forhindre en kontrakt i enhver anden farve.

Fortsættes side 13

8 Fodbold i Nepal

Sidste år i august fik jeg at vide, at den ansøgning, jeg og Karin Ingrid havde lavet om at komme ud som u-landsfrivillige med MS, var blevet accepteret. Jeg lovede dengang, at jeg ville lade høre fra os.

Vi ankom til Nepal d. 5. jan. og startede den 6. på et 3 måneders sprogkursus, noget der er helt nødvendigt, når man skal arbejde i et u-land.

Sproget er meget forskelligt fra dansk, og det er først nu (medio august), at jeg kan begynde at bruge det.

Nå, men det lykkedes mig da at komme med på et fodboldhold af "oldboyser". Fodbold i Nepal er imidlertid ikke det samme som hjemme. Nepaleserne er ikke ret store, så jeg kalder det ikke fodbold, men fjerbold. Hvis jeg tackler rigtigt igennem, slår de mig ihjel, fordi de tror jeg har villet slå dem ihjel.

I Pokhara - en provinsby lige midt i Nepal - hvor vi har fået hus nu, er jeg begyndt at arbejde med nogle slumbebyggelser. Beboerne her lever i hytter lavet af måtter, gamle plasticposer, som er sprættet op, mudder og andet ragelse. Der er intet vand, så jeg er gået igang med at prøve at skaffe vand til dem. Bebyggelsen er helt ny (ca. 1 år gammel) og jeg skal snart igang med at finde nogle lærere til at undervise børnene og de voksne kvinder. Mændene kan som regel læse.

Jeg arbejder også sammen med nogle ungdomsklubber. De består af unge ivrige nepalesere, som laver socialt arbejde, læsetræning, skaber arbejde og indkomster, biblioteker, miljøarbejde og meget andet. Dem støtter jeg, ofte med penge, og utroligt meget kan laves for helt utroligt få penge. Et sted har vi lige plantet 1500 træer. Planterne fik vi fra en japansk

planteskole som gave. Det samme sted som træerne plantedes, er der et indkomstprogram, hvor vi har sat 2 geder ud til hver af 10 familier, som ikke har andre indkomster. Meningen er, at disse geder skal formere sig og efterhånden skabe en lille indkomst og mad. Desværre elsker geder nyplantede træer, så nu har vi et lille problem. Vi har ikke løst det endnu, men vi snakker meget. Det er nepaleserne meget gode til (ligesom Røde Stjerne-spillere, RED.), men imens æder gederne altså løs.

En anden af klubberne driver en døveskole, den eneste, der findes i hele regionen. Jeg har regnet ud på grundlag af offentlige statistikker, at der skal være ca. 1200 døve børn i denne del af Nepal. Skolen har plads til 36 (!), hvoraf 5-6 er kostskoleelever, men der er ingen kostskoleafdeling. De har 3 klasseværelser, men 5 klasser - på én gang. Det er ulideligt for alle. Jeg har derfor kastet mig udi det største projekt: en ny nepalesisk døveskole til ca 1½ mill. nepalesiske rupier (185.000 dkr.). Det er en meget stor sum for klubben, der kører rundt med et budget på 60-70.000 rupier om året (ca. 8.000 dkr.). Jeg ved til gengæld ikke rigtigt, hvor jeg skal skaffe penge fra i det format, men jeg prøver. MS har nogle fonde, som jeg kan tappe, men jeg må også ud andre steder og skaffe penge.

Jeg arbejder også i et rabarberkvarter, hvor klubben og jeg med nogle sportsaktiviteter (fodbold, vægtløftning og volleyball) forsøger at samle nogle af de unge op, for dels at give dem lejlighed til at få afløb for deres energi, dels give dem en brugbar træning i hvordan man 'kører' en klub; regnskaber, tilrettelæggelse af turneringer,

rekruttere medlemmer. lave kampagner etc. Vi har i øjeblikket lidt problemer med at skaffe penge. Der skal lidt penge til udstyr, men jeg leder efter fonde til at finansiere det.

Det er et enormt spændende arbejde og meget givende. Vi har fået nogle virkelig gode venner hernede, som vi helt sikkert vil holde fast på, når vi kommer hjem.

Børnene klarer sig fint. Vores dreng Troels, som jeg skal hilse specielt oldboyserne fra, er på kostskole i Katmandu. Ida, som er 9 år går i engelsk skole hernede. Hun snakker både nepalesisk og engelsk flydende. Om et år er hun tresproget for alvor, en gave hun får med hened fra for resten af livet. Og så bliver man så "høj" i Nepal. Lige udenfor vores vinduer rejser sig nogle af verdens højeste bjerge sig. Et af dem, Annapurna, er over 8 km høj. Sådan noget kan ikke beskrives; det skal opleves.

1000 venlige hilsner til alle.

Bernhard Larsen

Bagale Tole
Ward No. 8/38
Pokhara
Nepal



10 BØRNEBOLD & MINIPUT-82

'STJERNESKUDET' har talt med Per Rosendal, der er holdleder for miniput-82 holdet, og en af spillerne, Anders Dahl, om børnebold, om miniputternes succes, -amtsmestre og finaledeletagere i Sjællandsmesterskabet 1992, og sidst, men ikke mindst om hvordan det kan gå til, at et hold med alle Røde Stjerne-dyder helt overvejende sandsynligt flytter til KFUM eller RB.

Børnefodbold er efterhånden ved at udgøre en betragtelig del af aktiviteten i Røde Stjerne. Lige knap en tredjedel af klubbens medlemmer er drenge i alderen 6 - 12 år, der i udendørs-sæsonen deltager med 7-mands hold i RAG-turneringen og om vinteren er flittige deltager i diverse indendørsturneringer- og stævner.

TIDLIG START

Holdet startede i '87 med udgangspunkt i Klostermarkens Børnehavn, hvor man havde fået opstillet nogle håndboldmål. 5-6 stykker fortsatte året efter karrieren i Røde Stjerne, idet de blev købt på Svend, der med varierende held forsøgte at lære nogle 79/80'ere fodboldens kunst. Mikroputterne, som de den gang var, havde fra starten rimelig succes,

hvorimod det kneb lidt mere med 79/80'erne. Steen trådte ind som træner, da 79/80'erne begyndte at gå i opløsning, og Svend trak sig som træner. En del af 79/80'erne er dog senere vendt tilbage til klubben og spiller nu lilleput med Kit som træner.

Stammen fra Klostermarkens Børnehavn er stadig med allesammen, og der er henad vejen kommet nogle stykker til, således at der nu er 12 stk. 82'ere ialt. Anders hører til blandt de nytilkomne, og har spillet ca. 1½ år i klubben. En af legekammeraterne var miniput i Røde Stjerne. Højre back er den foretrukne plads, -"Der skal være nogen til at ryde op". På spørgsmålet om det ikke er lidt kedeligt at spille forsvarer på et hold, der altid vinder, svarer Anders benægtende, at der er masser at lave, og desuden er han nærmest blevet fast mand til at tage sig af hjørnesparkene. Og dem kommer der jo en del af. Det er måske ikke helt tilfældigt, at Anders spiller i Juventus-dragt med spillernavnet Laudrup bagpå.

92-SÆSONEN

82'erne var indtil 92-sæsonen de evige to'ere. Men i børnebold hersker der en speciel logik, idet man spiller som eksempelvis miniput i 2 år, inden man

rykker videre til næste aldersgruppe. Der eksisterer derfor 'gamle' og 'unge' miniputter. Som unge miniputter må man lægge ryg til, hvorimod bøtten vendes det følgende år, når man hører til de gamle.

82-miniputterne klarede sig absolut hæderligt som 'unge' i 91-sæsonen. Til gengæld blev det nærmest forrygende i 92-sæsonen.

Da turneringen var overstået viste målscoren 163-16, ingen uafgjorte, og kun

en kamp tabt. 82'erne blev dermed puljevindere, og skulle nu møde Bramsnæs i kampen om amtsmesterskabet.

En komfortabel 6-1 sejr banede vejen til kampen om Sjællandsmesterskabet, der foregik i St. Heddinge. Her var 8 hold opdelt i 2 puljer. De 2 puljevindere var finaledeletagere.

Puljekampene var meget dramatiske. Den første kamp endte 3-2 til Røde Stjerne, men som Anders sagde, de var vilde (og faderen, der sad lidt i bag-



Miniput - 82 efter 2.pladsen ved Sjæll.mesterskabet. Forrest fra venstre Jesper, Daniel, Andreas, Anders R., Anders D., næste række fra venstre, Frank, Stefan, Morten, Kasper, Jonathan og baggerst ses Steen (træner).

grunden under samtalen, tilføjede noget om en skandaløst svag dommer) og det var kun med yderste besvær, at sejren blev halet i land. Den næste kamp blev vel overstået med en sejr på 4-1.

Holdet, man skulle møde i den tredje og afgørende kamp, havde imidlertid også vundet sine første to kampe. Bl.a. havde de besejret de 'vilde' med 3-2 ligesom Røde Stjerne. Der var derfor virkelig lagt op til en afgørende fight.

At koncentrationen var stor, og måske for stor, viste sig senere. Modstanderne blev blæst af banen med en sejr på 10-1, og så var Røde Stjerne faktisk i finalen, hvor modstanderne kom fra Hundested.

Finalen endte med sejr til Hundested på 1-0, scoret på straffespark efter en lige kamp. Forinden havde Røde Stjerne dog misbrugt et straffespark. Men det var tydeligt, at Røde Stjerne havde spillet sin 'moraliske finale', da man vandt 10-1. Som Anders sagde;- "da man skulle til at spille finale, var der flere, der ikke havde lyst til at spille mere, men det gjorde de dog alligevel".

UDENFOR BANEN

Holdet fungerer med et godt kammeratskab. Mange leger sammen, også når de ikke spiller fodbold. Og de bakkes godt op af forældrene. Når knægterne skal ud og spille, er det hele familien, så at sige hunde og katte inklusive, der drager afsted, og det gode sammenhold er ikke blot noget, der foregår mellem spillerne.

Forældrene, der for hovedpartens vedkommende, har kendt hinanden gennem flere år (børnehave, skole, forældre-nævn o.s.v.) hygger sig godt sammen. Det giver sig bl.a. udslag i, at der 2-3 gange om året afholdes miniput-fester,



hvor forældre og børn deltager i samlet flok.

Men det er jo så til gengæld også en nødvendighed i en klub som Røde Stjerne, hvor aktiviteter er direkte afhængige af, at der er nogle, der tager et

initiativ, og holder fast i det. Tingene starter simpelthen i gulvhøjde, hvilket er typisk for alle 3 børnehold's historie. Lilleputterne, for eksempel, der har Kit som træner, blev startet op efter en opringning til formanden,- "Er der børnefodbold i Røde Stjerne?". "Ja, - hvis man stiller med et hold og en træner." . Og det gjorde man så.

Det forhold er der ikke mange der er utilfredse med, men alligevel kan det godt give anledning til nogle overvejelser, når man hører, at miniputterne formodentlig fra forårssæsonen er at finde i en klubberne KFUM eller RB.

FLYTTEDAG

Per forklarede, at der er 4 forhold, der peger i retning af et klubsifte,-

- Hvis man skal have mere modstand, skal man spille 11-mandsbold, og det er der ikke børn nok til i Røde Stjerne.
- Spillerne savner et sted at være, hvilket har noget med klubfaciliteter o.lign. at gøre.
- 'I de store klubber kommer man på rejser m.m.', lyder det fra børnene. Det kan man ikke tilbyde i Røde Stjerne.
- Fra forårssæsonen står holdet uden træner!

Både Per og Klaus (Anders' far) giver begge udtryk for, at det er lidt af et dilemma, man står i. - For, går man ind i en større klub, er der ingen tvivl om at holdet bliver splittet op. Nogle vil ryge på 1. holdet andre på 2. holdet, og andre vil komme til at føre en elevator-tilværelse, og hvad så med forældregruppen? Vil den også splittes?

D. 14. december har man møde med RB for at diskutere sagen, og derpå falder der en afgørelse på klubtilhørsforholdene efter vintersæsonen.

Stjernekikkerten fortsat...

Den muslimske fløj fandt til gengæld kommercielle sponsoraftaler lovende, men kunne slet ikke acceptere aftaler på de eneste område den røde fløj kunne acceptere, nemlig sprut, røg og qvinder.

Ergo ingen sponsoraftaler mulige. Problemet med at finde sponsorer har løst sig selv.

Nul nyt navn

Under navnedebatten viste sig hurtigt en klar og kraftig stemning imod en foreslået navnevændring. De konservative kræfter forlangte, at klubbens gode gamle traditioner, heriblandt først og fremmest navnet (hvad mere mon?), skulle bevares for enhver pris. Venstrefløjen følte på sin side, at et navneskift ville sønderrive det åndelige og politiske bånd til Østeuropa. Hvor det så end måtte sidde fast i den anden ende.

Altså stor enighed om at bevare et upassende symbol på noget der ikke findes mere.

Pyt, mon ikke det bliver 'hot' at hedde Røde Stjerne om nogle år, når alt andet rødt er væk og borte.

Alt i alt får jeg let den ide, at klubben måske burde skifte navn til...

Råbjerg mile

Se blot symbolikken: En stor sandkasse for børnehavebørn. Mangler totalt en selvstændig vilje til fremdrift og kursændringer. Blæser for østenvinden. Det gamle sand blandes og flyttes rundt som vinden blæser til. Kvæler enhver græsrod under på sin vej. En banal turistattraktion indtil den sikre død i det altopslugende hav.

Og så ligger det betydeligt tættere på end Østeuropa. Uden egentlig at have noget med Roskilde at gøre.

Et mere passende kompromis kan med garanti ikke findes.

14 AKTIVITETERNE



HERREFODBOLD

Træning på Hedegårdens skole:

Senior: Tirsdage 18:30-20
 Torsdage 18:30-20

Oldboys: Torsdage 18:30-20
 Lørdage 14:00-16

Kontaktpersoner:

Serie6 (RS1): Morten 42 37 11 38
Serie6 (RS2): Ronald 42 36 75 30
Oldboys (RS1): Laurids 42 37 08 41
Oldboys (RS2): Evald 42 36 44 21



BADMINTON

Østervangsskolen Lørd. 14-16
(Bemærk at denne tid gælder ikke fig. dage: 25/4)

Kontaktperson:
Jesper Mobeck 46 75 43 74



BØRNEFODBOLD

Træningstider for børnebold - Amtsgymnasiet, lørdage 92/93. Der tages forbehold for benyttelse til eksamen, stævner etc.

	Lilleput	Miniput	Puslinge
Lø. 31/10	10:30-12:00	8:00-9:30	9:30-10:30
November	8:00-9:30	10:30-12:00	9:30-10:30
December	10:30-12:00	9:00-10:30	8:00-9:00
Januar	9:30-11:00	8:00-9:30	11:00-12:00
Februar	8:00-9:30	10:30-12:00	9:30-10:30
Marts	10:30-12:00	9:00-10:30	8:00-9:00
April	9:30-11:00	8:00-9:30	11:00-12:00

15 AKTIVITETERNE



VOLLEYBALL

Spillested/tid:

Tjørnegårdsskolens hal: Tors. 21-23
Amtsgymnasiets gym.sal: Tirsd. 16-18

Kontaktpersoner:

Micro 46 38 49 47
Jacob 42 35 24 22

Ventetiden på skadestuerne vil stige kraftigt i den følgende måned, fordi stadig flere børn får julelys i øjnene.



DAMEFODBOLD

Kontaktperson:
Heidi

46 75 67 47



Haller og gymnastiksale er normalt lukket i skoleferier og der kan være aflysninger i forbindelse med eksamen o.l.

Roskilde Festival 1993



Hvis nogen skulle have lyst til at deltage i roskildefestivalen 1993 gennem Røde Stjerne, så kontakt hurtigst muligt - og senest 6. december - Hans Dam Frandsen på 42 37 11 27.

Det der kan blive mulighed for, er deltagelse i en eller anden servicefunktion. Hvis et tilstrækkeligt antal melder sig, sender jeg et ansøgningsskema videre til Roskildefonden.

Hans